



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1549

Χαλκίδα, 11 Νοεμβρίου 2020

**Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 118<sup>η</sup>**  
**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,**  
**ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ**  
**Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ**

**Πρός**  
**Τόν Ἱερό Κληῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό**  
**τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,**  
**Ἰστιαιᾶς καί Βορείων Σποράδων.**

Ἀγαπητά μου πνευματικά τέκνα,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!

Σᾶς χαιρετῶ μέ αὐτό τόν ἐκκλησιαστικό καί ἀγιογραφικό χαιρετισμό, ὁ ὁποῖος πιθανόν νά θεωρηθεῖ ὑπερβολικός ἢ καί ἀδικαιολόγητος γιά τόν μακράν τοῦ Θεοῦ κόσμο. Πῶς εἶναι δυνατόν, θά σκεφθεῖ ὁ ἄνθρωπος πού δέν συνδέεται μέ τόν Θεό, νά χαίρομαι, ὅταν ζῶ σέ τόσα δεινά καί μέ τήν παγκόσμια ἀγωνία, πού ἔφερε ἡ ταχυστάτη ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ καί τήν ἀσφυκτική ἀπό πάσης πλευρᾶς ἐπιβολή αὐστηρῶν μέτρων γιά τόν περιορισμό τῆς ἐξάπλωσής του, ἀλλά καί τίς φοβερές οικονομικές καί ψυχολογικές καί κοινωνικές τους συνέπειες;

Ὁ Χριστιανός, ὅμως, μπορεῖ νά χαίρεται, χωρίς νά εἶναι ἐξωγήινος, γιατί ἔχει διαρκῆ τήν αἴσθησι τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στήν ζωή του. Θυμᾶται ὅτι, ὁ πιστός στίς ὑποσχέσεις Του Κυρίου μας Ἰησοῦς Χριστός, μᾶς διαβεβαίωσε πῶς θά εἶναι διαρκῶς παρών. Μαζί μας, πάντοτε, ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ζωῆς μας. Δέν μᾶς παραμύθιασε, ὑποσχόμενος εὐτυχία, ἀντιθέτως μᾶς προανήγγειλε ὅτι σέ τοῦτο τόν κόσμο θά ἔχουμε θλίψη. Μᾶς συνέστησε, ὡστόσο, νά ἔχουμε θάρρος, γιατί Ἐκεῖνος νίκησε καί ἐμεῖς μαζί Του θά νικήσουμε. Αὐτή τήν χαρά κανεῖς καί τίποτα δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀφαιρέσει. Οὔτε διωγμός, οὔτε ἀσθένεια, οὔτε καί αὐτός

ὁ θάνατος ἀκόμη, ἀφοῦ εἴτε ζοῦμε εἴτε ἀποθνήσκουμε τοῦ Κυρίου εἴμαστε (Ρωμ. ιδ', 8). Καί στόν Κύριο ὑπάρχει μόνον ζωή καί μάλιστα μακαρία ζωή καί ἀτελεύτητη ζωή.

Σέ αὐτή, λοιπόν, τήν συννεφιασμένη, ἀλλ' ὄχι ἀνήλια συγκυρία (ὁ ἥλιος ὑπάρχει ἀκόμη κι ἂν τόν κρύβουν τά σύννεφα), ἐπικοινωνῶ μαζί Σας, γιατί, πιστέψτε με, τῶχω μεγάλη ἀνάγκη νά μιλήσω μέ τά παιδιά μου καί στά παιδιά μου καί νά θυμηθῶ μαζί σας ὅσα προανέφερα καί ὅσα στήν συνέχεια θά γράψω.

Σέ λίγες ἡμέρες, ἀπό τίς 15 Νοεμβρίου, ἀρχίζει ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων! Περίοδος προετοιμασίας τῶν χριστιανῶν γιά τήν ὑποδοχή τῆς μεγάλης ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων, τῆς Μητροπόλεως ὅλων τῶν ἑορτῶν!

Ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ὅτι γιά τήν ἑορτή αὐτή μιλοῦν μέ προσμονή ἀκόμη καί οἱ μὴ πιστεύοντες στόν Χριστό. Εἶναι καί τοῦτο ἀπό τά τρελλά καί τά παράλογα τοῦ κόσμου τούτου; Ἴσως. Μήπως αὐτό ὅμως, δείχνει καί κάτι ἄλλο; Τί; Τήν συγγένεια τοῦ κάθε ἀνθρώπου μέ τόν Θεό! Συγγένεια καί σχέση, πού δημιουργεῖται ἀπό τήν ἐκ τοῦ μηδενός δημιουργία ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι, εἴτε τό θέλουμε εἴτε ὄχι, εἴμαστε «γένος Θεοῦ»! (Πράξ. ιζ', 28).

Ἀγωνία, ἐν τούτοις, τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων, ὅπως παρουσιάζεται πληθωρικά ἀπό τά μέσα τῆς ἐνημερώσεως εἶναι ἡ ἀγορά καί «τό ρεβεγιόν». Πότε θά ἀνοίξουν τά μαγαζιά; ρωτοῦν καί ξαναρωτοῦν. Πότε θά λειτουργήσουν, ἐπί τέλους, τά κέντρα διασκεδάσεως; Γιά τό ἐάν καί πότε θά ἀνοίξουν οἱ Ἱεροί Ναοί δέν ἐνδιαφέρονται. Θά ἀσχοληθοῦν κάποια στιγμή, μέ ἀρνητική, ὡς συνήθως, διάθεση. Ἄς εἶναι. Ὁ καθείς κάνει χρήση τοῦ θεόσδοτου δώρου τῆς ἐλευθερίας του, ἀναλαμβάνοντας καί τίς εὐθύνες του. Καί ἡ Ἐκκλησία, μέ τήν γλῶσσα τῆς ἀλήθειας, πάντα θυμίζει, ὅτι ὁ ἐλεύθερος εἶναι ὑπεύθυνος γιά τίς ἐπιλογές του.

Χωρίς, λοιπόν, διάθεση κατακρίσεως, μεμψιμοιρίας καί γκρίνιας ἀπέναντι στούς ἔχοντες αὐτό τό κοσμικό φρόνημα, ἀλλά μέ εἰλικρινῆ ἀγάπη ἀπευθύνομαι καί σ' αὐτούς καί σέ ὅσους ἔχουν συνταχθεῖ μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του.

Αὐτή τήν περίοδο, τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, νά φροντίσουμε τήν ἀνεκτίμητη ψυχή μας. Μέ τόν τρόπο πού ὑποδεικνύει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Νά νηστεύσουμε! Ὅχι μόνον τά τρόφιμα, ἀλλά νά νηστεύσουμε καί ἀπό τίς ἁμαρτίες, τόν ἐγωισμό καί τά πάθη! Καί νά καλλιιεργήσουμε πολύ τήν προσευχή!

Προσευχή μετά δακρῶν μετανοίας, γιά τίς δικές μας ὁ καθένας ἁμαρτίες, ἀλλά καί τίς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου ὅλου. Οἱ θεομηνίες καί τά λοιπά «σημεῖα τῶν καιρῶν», ἄς λειτουργήσουν θεραπευτικά ὡς

ἐγερτήρια σαλπίσματα ἀπό τόν ὕπνο τῆς ἀδιαφορίας, στόν ὁποῖο μᾶς ἐνάρκωσε ὁ ἄθεος ὕλισμός καί ἡ σαρκολατρεία. Νά μᾶς βοηθήσουν νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι πάντες ἡμάρτομεν καί ἠνομήσαμεν! Ἄς συνεισφέρουν στό νά ἐπιστρέψουμε στόν Κύριό μας, ὁ Ὅποιος, παρά τήν ἁμαρτία μας, πάλι ἔρχεται νά σαρκωθεῖ, ἔρχεται νά μᾶς ἀναλάβει καί νά μᾶς σώσει! Ζητήσατέ με μέ ὅλη σας τήν καρδιά μᾶς λέγει, διά τοῦ προφήτου Ἰερεμίου, καί θά σᾶς φανερωθῶ! (Ἰερεμ. λστ', 13-14).

Μή λησμονήσουμε δέ, ὅτι πάντοτε, ἰδίως ὅμως σέ περιόδους μετανοίας, πρέπει ὄχι ἀπλά νά ἀπέχουμε ἀπό ἄδικες πράξεις καί ἐνέργειες σέ βάρος τῶν συνανθρώπων μας, ἀλλά νά καλλιεργοῦμε τήν ἔμπρακτη ἀγάπη, τήν θυσιαστική προσφορά καί τήν ἐλεημοσύνη!

Ἡ τελευταία, μαζί μέ τήν συγχωρητικότητα, εἶναι πολύ ἀρεστή στόν Κύριο!

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς προτρέπω νά ἀξιοποιήσουμε καί αὐτήν τήν περίοδο τῆς προετοιμασίας τῶν Χριστουγέννων, μέ τίς ὅποιες δυσκολίες καί ἐάν ἔχουμε.

Σᾶς εὐχομαι Καλή Σαρακοστή! Καλή δύναμη στόν ἀγῶνα σας καί νά μᾶς ἀξιώσει ὁ φιλόανθρωπος Χριστός καί Σωτήρας μας νά τόν κοινωνήσουμε στούς Ναούς μας καί νά τόν ὑποδεχθοῦμε στίς φτωχές μά καθαρές καρδιές μας.

Μέ πατρική ἀγάπη καί στοργή  
**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

**† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

**Σημείωση:** Οἱ Κληρικοί παρακαλοῦνται νά φροντίσουν, ἐάν δύνανται, τήν κοινοποίησή της στόν Λαό τοῦ Θεοῦ!

**Ἐσωτερική Διανομή:**

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.