



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1771

Χριστούγεννα 2020

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 120Η
**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ**

Πρός

Τόν Ιερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Σεβαστοί μου πατέρες Ἱερεῖς καί Διάκονοι τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου,
Ὅσιώτατοι Μοναχοὶ καί Μοναχές
καί χριστιανοί μου εὐλογημένοι,
παιδιά μου ἀγαπητά,

Μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς πτωχῆς μου καρδιᾶς ἐπικοινωνῶ μαζί σας,
τούτη τὴν ἅγια καί χαρμόσυνη ἡμέρα πού γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα,
προκειμένου νὰ ζήσω καί νὰ μοιραστῶ μαζί σας τὴ χαρὰ καί μὲ
ἀγαλλίαση νὰ σᾶς ἀπευθύνω πατρικὲς θερμότερες εὐχές.

Ἐνδεχομένως μερικοὶ νὰ ἀπορεῖτε, σκεπτόμενοι τὸ πῶς εἶναι
δυνατὸν νὰ χαιρόμαστε σὲ αὐτὴ τὴν ἀτμόσφαιρα τοῦ φόβου καί τοῦ
τρόμου πού δημιουργεῖ ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα τῆς πανδημίας, ἀλλὰ
καί ἡ ἀδιάκοπη, καταγιγιστικὴ προβολὴ τῆς ἐξαπλώσεως τῆς ἀσθένειας
καί τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ χάσκει χαιρέκακα ἀπειλητικός;

Πῶς νὰ χαροῦμε, ὅταν στὰ παραπάνω προστίθενται ἀκόμη καὶ ἄλλα σοβαρὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἀπὸ τὴν διαχείριση τῆς καταστάσεως αὐτῆς; Καὶ ἀσφαλῶς δὲν ἐννοῶ μόνον τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἔχουν σχέση μετὰ σοβαρότερα ζητήματα, ἀφορῶντα κυρίως τὴν προσωπικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ μας ζωὴ καὶ τὴν ἐλευθερία!

Ἡ φίλαυτη αὐτο-ἀπομόνωση, ὅσο καὶ ἂν θεωρεῖται δικαιολογημένη, δὲν ἔχει σχέση μετὰ τὴν φυσιολογικὴ ζωὴ καὶ γι' αὐτὸ ὅλοι κάνουμε λόγο γιὰ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν κανονικότητα!

Ἡ Ἐκκλησία, ἐν τούτοις, χαίρεται! Χαίρεται, γιατί εἶναι θεανθρώπινη κοινωνία! Πάντα νέα, πάντα ἐλπιδοφόρος, πάντα ζωοποιός! Χαίρεται, γιατί ἔχει Χριστούγεννα! Καὶ μόνον αὐτὴ ἡ λέξη κομίζει χαρὰ καὶ μάλιστα ἄλλης ποιότητος! Οὐρανίου! Ὁ ἀπρόσιτος καὶ ἀπερίγραπτος Θεὸς γίνεται προσίτος, μπαίνει στὴ ζωὴ καὶ τὴν ἱστορία μας, γίνεται καὶ ἄνθρωπος! Δὲν ἔρχεται ἀπλῶς πρὸς ἐμᾶς, ἀλλ' ἐνώνεται μετὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση, τὴν μέχρι τότε ἀπωθημένη καὶ καταδικασμένη ἀνθρώπινη φύση! Συνδιάγει, συνδιαλέγεται, συναυλίζεται καὶ συζητᾷ πλέον ὁ παντοδύναμος Θεὸς μετὰ τὸν χοϊκὸ καὶ ἀδύναμο ἄνθρωπο, πού ὅμως εἶναι ποιήμα Του καὶ εἰκόνα Του καὶ διὰ τοῦτο ποθεῖ νὰ τὸν ἔχει πάλι ἐνωμένο ἀχώριστα μαζί Του στὸν Παράδεισο! Σηκώνει στοὺς ὤμους Του τὶς δικές μας ἀμαρτίες, συμμετέχει στοὺς πόνους μας, γεύεται ἀκόμα καὶ τὸν θάνατο, μετὰ σκοπὸ νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπ' ὅλα τούτα καὶ νὰ μᾶς χαρίσει ζωὴ ἀτελεύτητη!

Αὐτὴ ἡ ἀπερίγραπτη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία κάνει τοὺς ἀγγέλους νὰ καταπλήσσονται, τὰ ἄψυχα βουνὰ καὶ τὰ ὄρη, μὰ καὶ ὅλα τὰ σύμπαντα νὰ γεμίζουν χαρὰ, θὰ ἀφήσει τὸν ἄνθρωπο, πού γιὰ χατίρι του γίνονται ὅλα, ἀσυγκίνητο καὶ σκυθρωπό; Εἶναι ποτὲ δυνατόν; Ὁχι! Ἐκτὸς καὶ ἂν ὁ ἄνθρωπος παραφρονήσει καὶ καταδικάσει τὸν ἑαυτό του στὴν πραγματικὴ κόλαση τῆς ἀθεΐας καὶ τὴν ἐωσφορικῆς ἐμπνεύσεως ἐγωϊστικὴ ἀπομόνωση. Μὴ γένοιτο! Ὁ θεάνθρωπος Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν! Δίχως Αὐτόν δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια! Χωρὶς τὸν θεάνθρωπο δὲν ὑπάρχει οὔτε ὁ ἄνθρωπος καὶ ὅλα ὀδηγοῦν στό μηδέν!

Ἄς ἐμψυχωθοῦμε, λοιπόν, καὶ ἄς ξεθαρρέψουμε μετὰ τὴν ἀγαπητικὴ πρωτοβουλία τοῦ Θεοῦ οἱ πάντες! Τὸ θέμα μας δὲν εἶναι ἂν καὶ με πόσους θὰ κάνουμε «ρεβεγιόν», ἀλλ' ἐάν θὰ κάνουμε Χριστούγεννα μετὰ ἢ

χωρίς Χριστό! Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας χορταίνουν καὶ χαίρονται μέ τὸ Χριστό. Ἄς Τοῦ χαρίσουμε τὴν μετάνοιά μας καὶ τὴν εἰλικρινῆ μας ἐξομολόγηση! Ἄς ἐνωθοῦμε ἀγαπητικά μαζί Του στὴν καθημερινὴ ὑπακοή στὸ θεῖο καὶ σωτήριο γιὰ μᾶς θέλημά Του, ἀλλὰ καὶ στὸ ἱερό μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, μὲ τὸ ὁποῖο ζωοῦται καὶ θεοῦται πᾶς ὁ τρώγων καὶ πίνων ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας!

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τὰ Χριστούγεννα μποροῦν ὄχι ἀπλῶς νὰ τονώσουν τὴν αἰσιοδοξία μας, ἀλλὰ μποροῦν νὰ μᾶς δώσουν φτερά! Ἄλλωστε καὶ ὁ Κύριός μας ἐνανθρώπησε θέλοντας νὰ μᾶς ἐλκύσει πρὸς τὰ Ἄνω! Ἀπὸ μᾶς ἐξαρτᾶται τὸ τί θὰ θελήσουμε καὶ τί θὰ ἐπιλέξουμε. Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐπιβάλλει τὸ καλό, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι γιὰ τὸ καλό μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ μέγας Θεὸς μας! Μᾶς σέβεται, μᾶς ἀγαπάει καὶ μᾶς θέλει κοντά Του, μόνον ἐὰν ἐλεύθερα τὸ θελήσουμε κι ἐμεῖς! Τί θησαυρό, ἀλήθεια, ἔχουμε! Καί, δυστυχῶς, δὲν φαίνεται νὰ τὸν ἐκτιμοῦμε... Μπροστά μας καὶ πάλι τοῦτα τὰ Χριστούγεννα ἡ χαρὰ καὶ ἡ θλίψη! Ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος! Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε...

Εὐχομαί ὅλοι μας νὰ εἴμαστε «ἀξεκόλλητοι» καὶ ἀχώριστοι μὲ τὸν Χριστό μας καὶ μαζί Του πάντοτε νὰ εἴμαστε ἀληθινὰ χαρούμενοι!

Μέ πατρικὴ ἀγάπη καὶ στοργή
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρὸς τοὺς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς, στὸ ἐκκλησίασμα τῆς 25^{ης} Δεκεμβρίου, μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Ἐσωτερικὴ Διανομή:

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.