



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 519

Χαλκίδα, 20 Μαρτίου 2020

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 113^η
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρός
Τόν Ίερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ίεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ίστιαιᾶς καί Βορείων Σποράδων.

Ἀγαπητοί Πατέρες
καί Χριστιανοί μου εὐλογημένοι,

Φθάσαμε ἤδη, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στό μέσον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ἰδού σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλει ἐνώπιόν μας τόν ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας καί μᾶς προτείνει νά τόν ἀσπασθοῦμε, προκειμένου νά λάβουμε χάρη καί δύναμη ἀπό τό τίμιο αὐτό Ξύλο τῆς ζωῆς καί ἀπό Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος τό καθαγίασε μέ τό τίμιο Αἷμα Του καί τό μετεμόρφωσε, ἀπό ἐκτελεστικό ὄργανο θανατώσεως καταδικασμένων κακούργων ἀνθρώπων, σέ τρόποιο ἀγάπης καί ἀνεξάντλητη πηγῆ χαρᾶς καί σωτηρίας.

Ἐάν σέ κάθε τέτοια κατανυκτική περίοδο νηστείας, τροφῶν καί παθῶν, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐνδυνάμωσή μας ἀπό τόν τίμιο Σταυρό, ἀσυγκρίτως ἀναγκαιότερο εἶναι τοῦτο ἐφέτος, ὅπου οἱ ἄνθρωποι, σέ παγκόσμια κλίμακα, φαίνονται τρομοκρατημένοι ἀπό τήν ταχύτατη ἐξάπλωση τοῦ θανατηφόρου διά πολλούς Κορωνοϊοῦ.

Ἐνεκα μάλιστα αὐτῆς τῆς ἀπειλῆς, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, κατά τίς συστάσεις τῶν ὑπό τοῦ Θεοῦ κτισθέντων ἰατρῶν, ἀλλά καί τῶν ἐχόντων τήν εὐθύνη τῆς διακυβερνήσεως τῶν ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν, νά παραμείνουμε κλεισμένοι στά σπίτια μας, ἀρκούμενοι, κατ' ἀνάγκην, νά ἀκούσουμε ἀπό τό ραδιόφωνο ἢ νά βλέπουμε ἀπό τήν τηλεόραση τήν

θαυμάσια καί συγκινητική λιτάνευση τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τήν τέλεση τῆς ἀναιμάκτου ἱερουργίας.

Ἔχουμε, ὅμως, εὐτυχῶς, τήν ἀναφαίρετη δυνατότητα, νά ὑψώσουμε κεκαθαρμένες τίς διάνοιές μας καί νά προσκυνήσουμε, κατ' οἶκον, τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά εἶναι γιά τόν κόσμο «σκάνδαλο καί μωρία» (Α' Κορ. 1, 23), γιά τόν πιστό, ὅμως, ἄνθρωπο εἶναι «Θεοῦ δύναμις καί Θεοῦ σοφία» (Α' Κορ. 1, 24).

Μέ καθαρό τόν νοῦ μπορούμε νά θυμηθοῦμε καί νά συνειδητοποιήσουμε τό πόσο πολύ μᾶς ἀγάπησε ὁ Θεός, ὥστε, γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καί γιά τή σωτηρία μας, ἔδωσε τόν Υἱόν Του τόν μονογενῆ, μέ ἀποτέλεσμα, ὁποῖος πιστεύει εἰς Αὐτόν, νά μή χάνεται, ἀλλά νά ἔχει ζωή ἀτελεύτητη (Ιω. 3, 16).

Στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ καλούμαστε νά προσκυνήσουμε τά ἄχραντα πόδια τοῦ ἐνδόξου θύματος καί Εὐεργέτου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ οἱ πάντες· ἀμαρτωλοί καί ταπεινοί, ἀσθενεῖς, ἐγκαταλελειμμένοι καί προδομένοι, φοβισμένοι καί ὀλιγόπιστοι, ἀπελπισμένοι καί πικραμένοι, γιά νά λάβουμε αἰώνια λύτρωση. Καί μακάρι ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ νά ξυπνήσει τό φιλότιμό μας καί νά μᾶς ὀδηγήσει σέ μετάνοια· στήν ἀγάπη, δηλαδή, τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας.

Ἀπ' αὐτή τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κανεῖς, μά κανεῖς, δέν μπορεῖ νά μᾶς χωρίσει, καθώς μᾶς διαβεβαιώνει ὁ θεῖος Ἀπόστολος Παῦλος· «Ποῖός, λοιπόν, θά ἠμπορέσει ποτέ νά μᾶς χωρίσει ἀπό τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ; Θλίψις ἢ ἐσωτερική στενοχωρία ἢ διωγμός ἐκ μέρους τῶν ἀπίστων ἢ πείνα ἢ γυμνότης ἢ οἰσοδῆποτε κίνδυνος ἢ μάχαιρα, πού νά μᾶς ἀπειλή μέ σφαγήν;» (Ρωμ. 8, 35).

Ὅποιος, ὅμως, ἀγαπάει τόν Χριστό, πρέπει καί νά τόν ὑπακούει καί ἀληθινά. Ταπεινός ἄνθρωπος εἶναι ὁ ὑπάκουος ἄνθρωπος, χάσμα ὀφθαλμῶν καί χαρά τοῦ οὐρανοῦ.

Ὅποιος θέλει νά εἶναι τοῦ Χριστοῦ, δέν ἀρκεῖ νά τό διακηρύσσει, παρουσιάζοντας, ὡς δῆθεν ἀρετή του, τίς κατηγορίες ἐναντίον τῶν συνανθρώπων του, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἀλλά ὀφείλει νά σταυρώνει τό σαρκικό του φρόνημα, τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες του (Γαλ. 5, 24), τῶν ὁποίων ρίζα πικρή εἶναι ὁ ἐγωισμός καί καρπός, ὠραῖος στήν ὄψη (Γεν. 3, 6), ἀλλά φαρμακερός στή γεύση καί θανατηφόρος στό ἀποτέλεσμα (Γεν. 2, 17), ἢ ἀνυπακοή!

Ὅποιος μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀγαπᾷ τόν Θεό, ἔχει τήν χαρούμενη ἐμπειρία, νά δεχθεῖ στήν καρδιά του τήν ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου μας, μαζί μέ τόν Πατέρα Του καί τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ὄχι ἀπλῶς ἐπίσκεψη, ἀλλά καί διαμονή(Ιω. 14, 23). Τό Εὐλο τῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὁ εὐρών τήν ἀγάπην, τόν Χριστόν ἐσθίει καί πίνει κάθε ὥρα καί γίνεται

ἀθάνατος, διακηρύσει ὁ Ὅσιος Ἰσαάκ ὁ Σϋρος. Αὐτό ἄς εἶναι καί μιᾶ ἀληθινή παρηγορία γιά ὅλους τούς ἐν Χριστῶ ἀδελφούς μας, οἱ ὅποιοι, παρά τή θέλησή τους, δέν θά μπορέσουν νά κοινωνήσουν καί σήμερα τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέσα ἀπό τήν καρδιά μου, πού Σᾶς σκέπτεται καί Σᾶς χωράει ὅλους, εὐχομαι, νά ἔχετε στήριγμα καί βακτηρία Σας καί φυλακτό Σας τόν τίμιο Σταυρό. Καί Σᾶς παρακαλῶ, ὅλοι μαζί, ἐνωμένοι στό σύνδεσμο τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης, νά προσευχηθοῦμε καί νά βοήσουμε, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας μας: «Ἡ ἀήττητος, καί ἀκατάλυτος, καί θεία δύναμις τοῦ τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ, μὴ ἐγκαταλίπησ ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς»!
(Μέγα Ἀπόδειπνον)

Μέ πατρική ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθεῖ ἀργά καί καθαρά τήν Κυριακή 22 Μαρτίου ἐ.ἔ., κατ' οἰκονομίαν, στό Κοινωνικό, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Χαλκίδος, ἀπ' ὅπου θά μεταδοθεῖ ραδιοφωνικά καί διαδικτυακά ἡ Θεία Λειτουργία καί νά ἀποσταλεῖ σέ ὅλους τούς Κληρικούς, μέ τήν παράκληση, νά φροντίσουν, ἐάν δύνανται, τήν κοινοποίησή της στόν Λαό τοῦ Θεοῦ!

Ἐσωτερική Διανομή:

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.