



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ  
Αριθμ. Πρωτ.  
1481

Χαλκίδα, 11 Νοεμβρίου 2021

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 127Η  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,  
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ  
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρὸς

τὸν Ἱερό Κληρὸ καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Ἱερᾶς  
Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Εὐρισκόμεθα, μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, στὸ κατώφλι τῆς  
Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ ἐπεθύμησε ἡ καρδιά μου  
νὰ ἐπικοινωνήσω μαζί σας σήμερα, παραμονὴ τῆς ἐνάρξεως  
τῆς περιόδου, προκειμένου νὰ ὑπομνήσω στὴν ἀγάπη σας τὴν  
πολύτιμη εὐκαιρία ποὺ μᾶς χαρίζει ὁ Κύριος, νὰ σᾶς εὐχηθῶ  
καλὴ πορεία καὶ ἀσφαλῶς νὰ ζητήσω καὶ τίς δικές σας  
θεοπειθεῖς εὐχές.

Παιδιά μου ἀγαπητά,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει ὠρίσει αὐτὴ τὴν Σαρακοστὴ ὡς  
περίοδο προετοιμασίας μας γιὰ τὴν ἐρχόμενη μεγάλη ἑορτὴ  
τῶν Χριστουγέννων.

Ἐὰν κατανοήσουμε σὲ βάθος, ὅσο εἶναι σὲ μᾶς δυνατό, τὴν μεγάλη ὑπόθεση τῆς δεσποτικῆς αὐτῆς ἑορτῆς τῶν γενεθλίων τοῦ Κυρίου μας, ὅτι, δηλαδή, ὁ παντοδύναμος καὶ ἀναμάρτητος Θεός, σαρκώνεται καὶ ἔρχεται πρὸς ἐμᾶς τοὺς ἀποστάτες, γιὰ νὰ μᾶς ἀνακαλέσει ἀπὸ τὴν ἐξορία στὴν αἰώνια Βασιλεία Του, τότε καὶ μόνον θὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν ἀνάγκη τῆς κατάλληλης προετοιμασίας, τὴν ὁποία μᾶς προτείνει ἡ Ἐκκλησία.

Ἡ περίοδος, λοιπόν, πού ἀρχίζει ἀπὸ αὐριο ἀπαιτεῖ ἄσκηση καὶ ἀγῶνα.

Προσευχὴ καὶ νηστεία καὶ φιλανθρωπία! Νὰ τὰ ἀγωνίσματα, πού ἔχουν οὐράνια ἔπαθλα καὶ βραβεῖα.

Ἄς κάνουμε τὴ νηστεία τῆς Ἐκκλησίας, ἀπέχοντες ὄχι μόνον ἀπὸ τὰ τρόφιμα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες μας. Ἔχουμε πολλὰ ὁ καθένας μας ἀπὸ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ καθαρίσουμε τὴν ψυχὴ μας καὶ πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση μᾶς βοηθᾶει ἡ νηστεία. Νὰ ξεριζώσουμε ἀπὸ μέσα μας τὰ ἀγκάθια τῶν παθῶν, νὰ μισήσουμε τὰ ἔργα τοῦ σκότους, νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν φίλαυτη πορεία καὶ τὸ σαρκικὸ φρόνημα.

Γιὰ νὰ καρποφορήσει βέβαια ἡ προσπάθειά μας χρειάζεται περισσότερο καὶ θερμότερη προσευχή!

Εἶναι κρίμα, πού σπαταλοῦμε τὸ χρόνο μας σὲ ἀνώφελα καὶ πολλὰ φορὲς ἐπικίνδυνα καὶ καταστροφικὰ πράγματα καὶ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὴν προσευχή. Χωρὶς, ὅμως, τὴν προσευχὴ στεγνώνουμε στὴν κυριολεξία. Ἡ καρδιά μας γίνεται σὰν τὸ χέρσο καὶ ἀκαλλιέργητο χωράφι, πετρώνει καὶ πωρώνεται... Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης λέει μάλιστα ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού δὲν προσεύχεται χάνει σιγὰ σιγὰ καὶ τὴν πίστη!

Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ τὴν περίοδο τελεῖ σαρανταλείτουργο καὶ εἶμαι χαρούμενος πού πολλὰ ἔνορίες μας κινοῦνται καὶ κρατοῦν αὐτὴ τὴν εὐλογημένη παράδοση.

Ἡ προσευχὴ μας, παρακαλῶ, νὰ ἔχει καὶ περιεχόμενο καὶ τόνο μετανοίας, μακάρι ν᾿ἄχαμε καὶ δάκρυα, γιατί πολλὰ

ἡμάρτομεν καὶ ἠνομήσαμεν ἅπαντες. Φαίνεται, ἐκ τῶν θλιβερῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐπιλογῶν μας καὶ τῶν δοκιμασιῶν καὶ τῶν ἀνιαρῶν τοῦ βίου, πῶς ἐγκαταλείψαμε, ἄλλος λίγο καὶ ἄλλος περισσότερο, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀκολουθήσαμε τὸ ἴδιον θέλημα!

Εὐκαιρία μετανοίας καὶ ἐξομολογήσεως!

Ἄς ἀρνηθοῦμε τὸν ἐγωισμό καὶ τὴν κακὴ φιλαυτία, τὴν καταλαλιὰ καὶ τὴν κατάκριση, τὸ ψέμμα καὶ τὴν προσποίηση, τὴν ἀδικία, τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς καὶ ὅσα, τέλος πάντων, συνιστοῦν τὸ φρόνημα τῆς σαρκός, διὰ τῶν ὁποίων προκαλοῦμε τὸν Θεό.

Ἄς κλάψουμε θρηνητικὰ γιὰ τὰ ἐγκλήματα, τὴν βία, τὸν ἐξευτελισμὸ καὶ τὴν ἀπαξίωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο.

Δὲν εἶναι καιρὸς γιὰ ἀντιμαχίες καὶ διαιρέσεις. Εἶναι καιρὸς νὰ ζήσουμε τὸ λεγόμενον «χαροποιὸν πένθος» καὶ νὰ ἐπιστρέψουμε ἅπαντες στὸν μόνο ἀληθινὸ καὶ ζῶντα Θεὸ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ζωὴ μας πάντοτε, ἰδιαίτερος ὅμως τὶς περιόδους τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐντατικότερης πνευματικῆς ἐργασίας, πρέπει νὰ εἶναι γεμάτη ἀπὸ ἐλεημοσύνη καὶ προσφορὰ πρὸς κάθε ἀναξιοπαθοῦντα συνάνθρωπο καὶ ἀδελφὸ μας. Ὁ ἐλεήμων Κύριός μας παρέχει τὰ πάντα πρὶν ἀκόμη τὰ ζητήσουμε! Πρέπει νὰ διδαχθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀγάπη Του καὶ νὰ προσφέρουμε ὄχι μόνον ψίχουλα ἀγάπης, ἀλλὰ ὅ,τι πρέπει στὸν ἄλλο.

Στὴν πραγματικότητα στὸν Ἴδιο τὸν Κύριο τὰ προσφέρουμε, ἐπαναλαμβάνοντας ὁ καθένας, μυστικῶ τῶ τρόπῳ, «τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν, Σοὶ προσφέρομεν...»

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ζητῶ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν προσευχὴ Σας νὰ κάνω κι ἐγὼ τὰ ἀδέξια καὶ ἀδύναμα βήματά μου στὴν ὁδὸ τῆς προετοιμασίας καὶ τὴν συγγνώμη σας. Σὰς δίνω ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιάς μου

τὴν Ἀρχιερατικὴ μου εὐλογία καὶ Σᾶς εὐχομαι νὰ  
προετοιμασθεῖτε καταλλήλως καὶ νὰ ὑποδεχθεῖτε μὲ  
ἀναμμένες τὶς λαμπάδες τῆς ψυχῆς τὸν ἐρχόμενον καὶ  
σωματούμενον Κύριον τῆς δόξης καὶ Θεόν!

Ἐπὶ τούτοις διατελῶ,

## Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος