



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.  
439

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2021

**Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 124η**  
**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,**  
**ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ**  
**Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ**

Πρός  
τόν Ἱερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  
Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι γιορτὴ παγκόσμια. Γιορτὴ Χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, στήν ὁποία καλεῖ ὁ ἱερός ὑμνωδὸς «πάντα τὰ ἔθνη». Πρόκειται γιὰ πρόσκληση στὸ συγκλονιστικὸ καὶ πολὺ μεγάλο μυστήριό τῆς εὐσεβείας. Ὁ δημιουργὸς καὶ σωτήρας μας, μὲ τὴν θέλησή Του, ἐσαρκώθη καὶ ἐσταυρώθη δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐτάφη, ἀλλὰ καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, προκειμένου νὰ σώσει τὰ σύμπαντα!

Γιὰ τὴν κατανόηση αὐτοῦ τοῦ ὑπερουρανίου μυστηρίου καὶ τὴν βίωσή του, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ φωτισμὸς μας μὲ τὸ Φῶς

τοῦ Χριστοῦ, πού φαίνει πᾶσιν. Ἀπαραίτητη ἢ ἐκ μέρους μας πρόσληψη καὶ ἀποδοχή Του.

Συνεορτάζουν σήμερα ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, γιατί ἐπατήθη ὁ θάνατος, κατηγογήθη ὁ διάβολος καὶ ἐσκυλεύθη ὁ Ἄδης! Ὁ Χριστός παρεδόθη καὶ μὲ τὸν θάνατό Του ἐθανάτωσε τὸν θάνατο καὶ συνανέστησε ὀλόκληρο τὸ ἀνθρώπινο γένος!

Ἐσφραγισμένης τῆς θύρας τοῦ μνήματός Του, ὑπὸ τῶν παρανόμων, μὲ τὸν λίθο πού ἦταν μέγας σφόδρα καὶ φυλασσόντων τῶν στρατιωτῶν, ὁ Χριστός ἀνέστη, καθὼς εἶχε προεῖπει, καὶ ἄφησε στὸν τόπο ἔκειτο, ὡς τεκμήριο τῆς τριήμερου ἀναστάσεώς Του, τὰ ἐντάφια σάβανα. Ἀνέτειλε ἡ ζωὴ ἐκ τοῦ παναγίου Τάφου καὶ ἐχάρισε στοὺς τρομοκρατημένους μαθητὲς ἀφοβία καὶ εἰρήνη καὶ ἀγαλλίαση!

Ἐκτοτε, ὁ θάνατος ἔχασε τὸ φαρμακερὸ του κεντρὶ καὶ μετεμορφώθη σὲ ὕπνο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ μᾶς ξυπνήσει τὸ ἐγερτήριο ἀγγελικὸ σάλπισμα, κατὰ τὴν δευτέρα παρουσία.

Ἀφοῦ τὸ Πάσχα, ὑπὲρ ἡμῶν ἐθυσιάσθη ὁ Χριστός καὶ γιὰ μᾶς ἄνοιξε τὶς πύλες τοῦ Παραδείσου, ὁ θάνατός μας εἶναι ὄχι τὸ τέλος τῆς πορείας μας, ἀλλὰ ἡ διάβασή μας πρὸς τὴν ζωὴ.

Ὅποιος ἐμπιστεύεται τὸν Χριστὸ ὡς προσωπικὸ του σωτήρα, ὅταν ἀποθνήσκει, μεταβαίνει ἀπ' αὐτὴν ἐδῶ τὴν ἐπίγεια ζωὴ πρὸς τὸν τάφο, στὴν ὄντως ζωὴ, ἢ ὁποῖα εἶναι ἀτελεύτητη!

Ὁ ἄνθρωπος ἐπότισε τὸν Κύριο ὄξος καὶ χολή! Ἐκεῖνος, ὅμως, πού εἶναι ὁ γλυκασμὸς τῆς Ἐκκλησίας, ἐπήγασε ἀπὸ τὴν ζωηφόρο Του πλευρὰ τὴν ἀφθαρσία. Ἀπὸ τὴν λογχευθεῖσα πλευρὰ Του ἐξῆλθε αἷμα καὶ ὕδωρ. Μὲ τὸ νερὸ τοῦ βαπτίσματος μᾶς ἀναγέννησε καὶ μὲ τὸ αἷμα Του μᾶς ἐξηγόρασε ἐκ τῆς δουλείας. Τὸ πανάγιο σῶμα Του προσφέρεται σὲ ὅλους μας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον! Εἶναι τὸ φάρμακο τῆς ἀθανασίας, τὸ ἀντίδοτο τοῦ θανάτου!

Αὐτὸ τὸ σωτήριο μυστήριον προσήλθαμε νὰ ζήσουμε ἀπόψε στὸν ἄχραντο Οἶκο τοῦ Θεοῦ, μετὰ ἀπὸ πολὺ καιρὸ

ἀπαγόρευσης καὶ πολυώδυνης γιὰ ὅλους μας ἀπουσίας καὶ νὰ βροντοφωνάξουμε, γιὰ νὰ ἀκουσθεῖ σὲ ὅλη τὴν τρομοκρατημένη καὶ ἀνήσυχη οἰκουμένη τὸ Χριστὸς Ἀνέστη!

Ὁ Θεὸς μᾶς ἐλευθερώνει καὶ μᾶς χαρίζει ζωὴ αἰώνια! Μᾶς ζητεῖ νὰ Τόν πιστεύσουμε καὶ νὰ Τόν ἀγαπήσουμε. Μᾶς διδάσκει μὲ τὸ παράδειγμά Του καὶ τὶς ἐντολές Του νὰ ζήσουμε ἐπὶ τῆς γῆς ὡς οὐρανοπολίτες, μὲ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπη, ἡ ὁποία διαλύει κάθε φόβο! Ἡ πορεία μας εἶναι πρὸς τὴν οὐράνια τὴν ἀληθινὴ καὶ μόνιμη Πατρίδα μας. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἄνοιξε καὶ πάλι τὶς πύλες τῆς οὐράνιας Βασιλείας. «Πάσχα τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοιῖξαν», ψάλλουμε μὲ ἐνθουσιασμό.

Ἡ Ἐκκλησία μας ὀλοφώτεινη προσκυνεῖ τὴν τοῦ Χριστοῦ ἀγίαν ἀνάστασιν καὶ κηρύσσει ὅτι, πράγματι, διὰ τοῦ Σταυροῦ ἦλθε ἡ χαρὰ σὲ ὅλο τὸν κόσμον! Λατρεύει ἡ Ἐκκλησία μας τὸν εὐεργέτη Της, τὸν μόνον ἀθάνατον καὶ σωτῆρα ὅλου τοῦ κόσμου, πού ποθεῖ καὶ θέλει πάντα ἀνθρώπους σωθῆναι! Νὰ μία ἀληθινὴ, ἀλλοιώτικη, χαριτωμένη κοινωμία. Μία οἰκογένεια τῶν πιστῶν γύρω ἀπὸ τὸν Οὐράνιο Πατέρα. Αὐτὴ ἡ οἰκογένεια συνδέει τὰ μέλη τῆς μὲ τὴν μόνη καὶ ἀληθινὴ πίστη καὶ θυσιαστικὴ ἀγάπη.

Ἴσως, στὴ σκέψη μερικῶν, τοῦτο νὰ φαίνεται οὐτοπία, ἀφοῦ ὁ μακρὰν τοῦ Θεοῦ κόσμος κεῖται στό πονηρό, ἀλλὰ μὴν λησμονοῦμε πῶς, ἐὰν θέλουμε καὶ ἐφόσον πιστεύουμε στὸν Ἀναστάντα, τότε τὰ ἀδύνατα παρ' ἀνθρώποις δυνατὰ ἐστὶ παρὰ τῷ Θεῷ! Ὁ Κύριός μας, μὲ τὴν θεία, φίλη καὶ γλυκυτάτη Του φωνή, μᾶς ἔδωσε τὴν διαβεβαίωση ὅτι θὰ εἶναι πάντοτε μαζί μας μέχρι τὴν συντέλεια τῶν αἰώνων. Αὐτὴ Του τὴν διαβεβαίωση τὴν κατέχουμε οἱ πιστοὶ ὡς ἄγκυραν ἐλπίδος καὶ αἰτίαν χαρᾶς. Αὐτὴ ἡ ὑπόσχεση εἶναι, ὅπως λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, τὸ γραμμάτιο, πού μᾶς ἔδωσε ὡς ἐγγύηση ὁ Χριστός, ἀφοῦ τὸ ὑπέγραψε μὲ τὸ αἷμα Του.

Εὐγνώμονες κι ἔμεῖς στήν Θεϊκή αὐτή ἀγάπη, μέ τό γραμματίο αὐτό στό χέρι, πορευόμαστε μέ ἐλπίδα καί χαρά καί αισιοδοξία! Εὐλογοῦμε τόν εὐεργέτη μας, δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό μας καί μέ ἐπίγνωση καί εὐγνωμοσύνη τόν διαβεβαιώνουμε γιά τήν ἀφοσίωσή μας, λέγοντες: Σὺ εἶσαι ὁ μόνος καί ἀληθινός Θεός μας! Ἐκτός ἀπὸ Σένα κανένα ἄλλον δέν ἀναγνωρίζουμε καί δέν δίνουμε ἄλλοῦ τήν καρδιά μας.

Ἐπὶ τούτοις, σᾶς ἀπευθύνω τόν ἐγκάρδιο ἐλπιδοφόρο χαιρετισμό «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ» καί σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχές ἀναστάσιμες

### **Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΣ**

† ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρὸς τοὺς Ἐφημερίους):** Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ, ἀργά καί μέ εὐκρίνεια κατὰ τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, μετὰ τό Εὐαγγέλιο καί **πρὶν ψάλετε τό «Χριστός Ἀνέστη».**

**Ἐσωτερική Διανομή:**

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.