



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.  
306

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2018

## Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 102

### Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρός  
Τόν Ιερό Κληρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  
Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἐφθασε καί πάλιν ἡ «έορτή τῶν έορτῶν» καί ἡ «πανήγυρις τῶν πανηγύρεων»! Ἐτούτη τήν μοναδική ἡμέρα, τήν «βασιλίδα» καί «κυρία», σύμπας ὁ λαός προσέρχεται στοὺς Ἱερούς Ναοὺς, νὰ έορτάσει καί νὰ πανηγυρίσει τήν ἀνάσταση καί τή συντριβή τοῦ θανάτου.

Ἐρχονται οἱ πάντες, τουλάχιστον, στήν ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως! Ἀκόμη καί ὅσοι δηλώνουν ἄθεοι καί ἄπιστοι καί ἀδιάφοροι καί ὅσοι δέν ἐκκλησιάζονται ὅλο τὸν χρόνο, αὐτὴν τήν ὥρα, εἶναι παρόντες. Γιατί; Διότι ποθοῦν νὰ ἀκούσουν ὅτι ὁ ἔσχατος καί μέγας ἐχθρὸς τῶν ἀνθρώπων, ὁ θάνατος, νικήθηκε! Καί ἐπιθυμοῦν νὰ ἀνάψουν ἓνα κερί στὸν Νικητή, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, καί νὰ πάρουν καί μία λαμπάδα ἀναμμένη ἀπὸ τὸ ἅγιο καί ἄσβεστο ἀναστάσιμο φῶς γιὰ τὸ σπίτι τους.

Ὁ Χριστὸς φυσικὰ, καὶ ἡ Ἐκκλησία Του, ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιά Του στοὺς πάντες καὶ τοὺς καλεῖ σὲ εὐφροσύνη! Καὶ διαβεβαιώνει ὅλους μας ὅτι πλέον δὲν ὑπάρχει θάνατος, ἀλλὰ ζωὴ δίχως τέλος! Προσφέρεται χαρὰ, σὲ ὅσους ἐμπιστεύονται τὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καὶ ἐνώνονται μαζί Του καὶ τὸν ἀκολουθοῦν στὴν καθημερινὴ πορεία. Μαζί Του θὰ ζήσουμε αἰώνια!

Καὶ ἡ σημερινὴ πανευφρόσυνη ἀγρυπνία εἶναι ἕνας νέος τρόπος ὑπάρξεως, μία ἐμπειρία ζωῆς ἀλήκτου. Δὲν μποροῦμε νὰ κοιμηθοῦμε, ἀπὸ τὴ χαρὰ μας, διότι ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεὸς καὶ ὁ θάνατος νενίκηται καὶ δὲν αἰωνίζει πλέον τοῦ γένους τῶν βροτῶν.

«Χριστὸν δοξολογήσωμεν, τὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν», θὰ μᾶς προτρέψει ὁ ἱερός ὑμνωδὸς καὶ πρὸς Αὐτὸν θὰ βοήσωμε μὲ ὅλη μας τὴν καρδιά καὶ τὴ δύναμη· «Σὺ ζωὴ ὑπάρχεις ἡμῶν καὶ ἀνάστασις, ἐλέησον ἡμᾶς»!

Στὸ ἅγιο καὶ τίμιο Ὄνομά Του, θὰ συγχωρήσουμε καὶ θὰ συγχωρηθοῦμε, μεταξύ μας, ἀφήνοντας ὅ,τι ὁ καθένας ἔχει κατὰ τῶν ἄλλων, καὶ μαζί Του θὰ ἐνωθοῦμε στὸ Μυστήριό τῆς Θείας Εὐχαριστίας ποὺ θὰ ἀκολουθήσει καὶ τὸ Ὅποιο μᾶς ἀποκαλύπτει **τὸ πῶς** καὶ **ἀπὸ ποιὸν** νικῆθηκε ὁ Θάνατος καὶ **πῶς** καὶ **ἀπὸ ποιὸν** μᾶς χαρίζεται ἡ ζωὴ.

Εἴμαστε τούτη τὴν ὀλόφωτη νύχτα προσκεκλημένοι στὸ δεῖπνο τοῦ Νυμφίου μας! «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, καὶ ἐγὼ ἐν αὐτῷ»<sup>1</sup>. «Καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (!)<sup>2</sup>, μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Δεσπότης Χριστὸς. Καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀγκαλιασμένοι, ὅπως λέγει ὁ ποιητής, ἐχθροὶ καὶ φίλοι, θὰ ἀπολαύσουμε ὅλοι μαζί, μοιράζοντας τὰ ἀγαθὰ μας καὶ τὴν ὑλικὴ τράπεζα, ποὺ καὶ ἐκεῖνη εἶναι δῶρο τῆς δικῆς Του ἀγάπης. Αὐτὸς εἶναι, πρέπει νὰ εἶναι, ὁ καθημερινὸς τρόπος τῆς ζωῆς μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ καινούργια βιοτὴ, τὴν ὁποία θὰ ψάλλουμε καὶ θὰ ἀκούσουμε σὲ λίγο. Νὰ ὑμνοῦμε τὸν αἴτιό τῆς σωτηρίας μας, νὰ εἴμαστε πάντα μαζί Του καὶ νὰ μοιραζόμαστε μὲ ἀγάπη τὴν ζωὴ μας καὶ τὰ ἀγαθὰ μας μὲ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας. Νὰ χωροῦν ὅλοι στὴν καρδιά μας καὶ νὰ

---

<sup>1</sup> Ἰωάν. 6, 56

<sup>2</sup> Ἰωάν. 6, 44

συγχωροῦμε μαζί τους στήν ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Ὁ Διάβολος, ὡστόσο, ἀπλώνει μπροστά μας, μὲ δελεαστικὸ τρόπο, τὰ δικά του σκοτεινὰ καὶ καταστροφικὰ σχέδια. Δὲν εἶναι ἀνάγκη, μᾶς λέγει, νὰ μείνεις στὴ Θεία Λειτουργία. Εἶναι, ἀντιθέτως, ἀνάγκη νὰ φύγεις ἀμέσως. Φθάνει(!), τὸ ἄκουσες τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη»! Ἐσύ, ὅμως, γεννήθηκες καὶ, ὅπως ὅλοι, κάποτε θὰ πεθάνεις. Φάγε, πῖε, εὐφραίνου! Μᾶς ἐλκύει σὲ ἄλλο ὑλικὸ τραπέζι, πρὶν τὴν ὥρα του. Δὲν χρειάζεται νὰ μείνεις στὴ Λειτουργία καὶ νὰ κοινωνήσεις... Δὲν χρειάζεται νὰ πᾶς καὶ νὰ συμμετέχεις στὴ Λειτουργία, μᾶς λέγει, κάθε Κυριακή! Δὲν εἶναι, ὅμως, στὸ βάθος ἡ ἴδια τακτικὴ, πού ἐφήρμοσε γιὰ νὰ πλανήσει τοὺς πρωτοπλάστους; Ἄν φᾶτε ἀπ' αὐτὸν τὸν καρπὸ θὰ γίνετε Θεοί, τοὺς εἶπε! Μὲ τὴν ὑλικὴ τροφή, μὲ τίς δικές σας πρωτοβουλίες καὶ δυνάμεις καὶ ἀποφάσεις, δίχως τὸν Θεό!

Αὐτὴ ὅμως ἡ ἐγωϊστικὴ ἀπομόνωση καὶ ἀχάριστη ἀπομάκρυνση, ὁ χωρισμὸς ἀπὸ τὸν Θεό, ἔφερε διάσταση καὶ διαίρεση καὶ ἀλληλοκατηγορίες μεταξὺ τῶν πλανηθέντων πρωτοπλάστων ἀνθρώπων καὶ ἐχθρότητα πρὸς καὶ ἀπὸ τὴ φύση!

Μήπως, ὡστόσο, ἀδελφοί μου καὶ τέκνα μου, αὐτὰ τὰ θανατηφόρα χαρακτηριστικὰ δὲν χαρακτηρίζουν ἐν πολλοῖς καὶ τὴν δική μας ἀνυπόφορη ἐποχή;

Κακὰ τὰ ψέματα, ὅποιος δὲν ἔχει μέσα του, στήν καρδιά του, τὸν ἕνα καὶ ἀληθινὸ Θεό του, αὐτὸς εἶναι ἰκανὸς γιὰ ὅλα τὰ κακά, γιατί ταυτόχρονα μὲ τὸν Θεό του ἔχει ἀπολέσει τὴν οἰκειότητα πρὸς τὴν φύση καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο. Νὰ γιατί βασιλεύουν σήμερα ἡ ἀδικία, τὸ ψεῦδος, ἡ ἀπανθρωπιά, ἡ βία καὶ ἡ ἀπονία, ἡ κακοποίηση καὶ ἐμπορευματοποίηση τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς δημιουργίας ὅλης.

Ἡ Ἐκκλησία, συμβάλλοντας στήν ἀληθινὴ ἀπελευθέρωση, δὲν κάνει εὐχολόγια, ὅπως τὴν κατηγοροῦν κάποιοι, ἀλλὰ σεβόμενη τὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία, πού ὅλο καὶ περισσότερο, κάθε μέρα, περιορίζεται καὶ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν ἐποχή, πού θέλει μάλιστα νὰ λέγεται καὶ νέα, προσφέρει μὲ τὸν λόγο της καὶ τὸν τρόπο της τὴν ὄντως Ζωή! Ἡ Ἐκκλησία, διὰ τῶν ἀγίων πατέρων της, ὅπως λόγου χάριν τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, μᾶς λέγει ὅτι, δίχως ὑπερβολή, κάθε μέρα μπορεῖς νὰ γιορτάζεις Πάσχα, ἀρκεῖ

νά ἔχεις ἀγαθὴ συνείδηση. Καὶ ἀγαθὴ συνείδηση δὲν ὑπάρχει χωρὶς Θεοῦ! Χωρὶς λειτουργικὸ ἦθος! Τὸ ἀποδεικνύει κάθε στιγμή ἢ ἱστορία!

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς μαθαίνει πῶς ὁ ἄλλος, ὁ συνάνθρωπος, εἶναι ἡ χαρὰ μας, γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἅγιος Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ, ὅλο τὸν χρόνο χαιρετοῦσε τοὺς ἀνθρώπους, λέγοντας τό· «Χριστὸς Ἀνέστη, χαρὰ μου»!

Καὶ «ὁ δικός μας», προσφάτως καταταγεῖς στὸ ἀγιολόγιο, Ὅσιος Ἰάκωβος, ὁ Εὐβοεὺς, ὁ νέος ἀσκητής, διαρκῶς ἔλεγε· «Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός, παιδιά μου»(!) καὶ σὲ κάθε πρόταση ποὺ ἄρθρωνε, δὲν παρέλειπε νὰ προσθέτει, ὄχι τυπικά, πρὸς τοὺς ἄλλους, τὸ «μὲ συγχωρεῖτε».

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα νὰ σεισθοῦν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, ἀπὸ τὴν ψαλμωδία τοῦ «Χριστὸς Ἀνέστη»! Ἀνέστη ὁ Χριστός, ὄντως! Καὶ Τὸν εἶδαν καὶ Τὸν ψηλάφισαν καὶ Τὸν προσκύνησαν καὶ Τὸν ἐκήρυξαν καὶ πέθαναν γι' Αὐτόν, οἱ ἀφοσιωμένοι σ' Αὐτόν λατρευτές Του, ὥστε νὰ ζήσουν μαζί Του γιὰ πάντα!

Μὲ συγκίνηση, σᾶς ζητῶ νὰ μὲ συγχωρήσετε καὶ σᾶς συγχωρῶ ὅλους καὶ μὲ ἀνεκλάλητη χαρὰ σᾶς εὐχομαι νὰ ζεῖτε αἰώνια καὶ ἀληθινά· πάντα **μέ τόν** καὶ **γιά τόν** ἀναστάντα Κύριό μας καὶ Θεό μας!

Σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους μὲ πατρικὴ στοργή

## Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρὸς τοὺς Ἐφημερίους):** Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ, ἀργά καὶ μὲ εὐκρίνεια, κατὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, μετὰ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ **πρὶν ψάλετε τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη».** Ἀσφαλῶς θὰ ὑπολογίσετε τὸν χρόνο, ὥστε, ὅπως συνήθως, στίς 12 ἀκριβῶς, νὰ ψάλετε τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη».

**Ἐσωτερικὴ Διανομή:**

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.