



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.  
431

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2019

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 107<sup>H</sup>

### Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός

Τόν Ιερό Κληρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  
Ἰστιάιας καί Βορείων Σποράδων.

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

«Ἄνεστη Χριστός ἐκ τῶν νεκρῶν λύσας θανάτου τά δεσμά.<sup>1</sup>»  
ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνωδός καί καλεῖ μέ ἀσυνήθιστο ἐνθουσιασμό  
τὴν γῆ νά εὐαγγελισθεῖ τὴν ἀνείπωτη αὐτὴ μεγάλη χαρά καί τοὺς  
οὐρανοὺς νά ὑμνήσουν τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ.

Σήμερα, ἄνθρωποι καί ἄγγελοι συγχαίρουν καί συγχορεύουν,  
διότι ἀναστήθηκε ὁ Χριστός καί καταπατήθηκε ὁ θάνατος.

Καθελών ὁ Ἀναστάς Κύριος, διὰ τοῦ δικοῦ Του θανάτου, τόν  
θάνατο, ἔδωσε σέ ὅλους μας τὴν νίκη καί τό μέγα ἔλεος.

Τόν θάνατό μας τόν μεταμόρφωσε σέ ἀναπαυτικό ὕπνο, ἀπό  
τόν ὁποῖο θά μᾶς ξυπνήσει κατὰ τὴν δευτέρα ἐνδοξη παρουσία

---

<sup>1</sup> Ἐκ τῶν ἀναστασίμων στιχηρῶν τῶν αἰῶνων τοῦ βαρέος ἤχου.

Του. Ἐτσι, ἐμεῖς οἱ λυτρωμένοι ἀπό τὰ ἄλυτα δεσμά τοῦ Ἄδη, ἀναμένουμε μέ λαχτάρα τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν καί τήν ζωή τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ὅπως ὁμολογοῦμε στό «Πιστεύω».

Ὅταν μιλοῦμε γιά ἀνάσταση νεκρῶν ἐννοοῦμε τήν ἀνάσταση τῶν σωμάτων μας, στά ὁποῖα θά εἰσέλθουν τότε οἱ ἀθάνατες ψυχές μας καί θά ἀποκατασταθεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος σῶος, ὀλόκληρος, ὡς ψυχοσωματική ὄντοτητα, ἡ ὁποῖα βιαίως χωρίζεται τήν ὥρα τοῦ βιολογικοῦ θανάτου.

Τά σώματά μας τότε θά εἶναι ὅπως τὰ ἀγγελικά καί πάντως ἐλεύθερα ἀπό τήν φθορά. Οἱ πιστοί καί ἀφοσιωμένοι στόν Χριστό ἄνθρωποι θά λάμπουν δοξασμένοι μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἐνῶ σκότος καί ὀδυνηρή ἀκοινωνησία θά κληρονομήσουν ὅσοι Τόν ἀρνοῦνται καί χωρίζονται ἀπ' Αὐτόν στήν παροῦσα ζωή!

Αὐτό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως, πού μπορεῖ νά σκανδαλίζει ἀρκετούς, εἶναι δυνατό γιά τόν Κύριο, ὁ Ὅποῖος, προκειμένου νά μᾶς πείσει, πολλούς ἀνέστησε, ὅταν ἦταν στήν γῆ. Συνεχίζει, ὡστόσο, νά εἶναι ὁ ἀληθινός καί παντοδύναμος Θεός, ὁ Ὅποῖος ἐκ τοῦ μηδενός ἐδημιούργησε τὰ πάντα καί ἀγαπᾷ τὰ πλάσματά Του, γι' αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά τὰ ἀφήσει διαλυμμένα καί κλεισμένα στούς τάφους.

Αὐτή τήν κοινή μας Ἀνάσταση προμηνύει καί ἡ προφητεία τοῦ Ἰεζεκιήλ<sup>2</sup>, τήν ὁποῖα διαβάζουμε στίς Ἐκκλησίες μας τήν Μεγάλη Παρασκευή τό βράδυ, μετά τήν ἐπάνοδό μας ἀπό τήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου. Ἄλλωστε καί μέ τόν ἐνταφιασμό τοῦ, ἄχρι καιροῦ, νεκροῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου καί μέ τίς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ πού τό συνοδεύουν διακηρύσσεται αὐτή ἡ πίστις τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ἄνθρωπος σπείρεται στή γῆ μέ τήν βεβαία ἐλπίδα τῆς ἐγέρσεώς του ἐν ἀφθαρσίᾳ<sup>3</sup>, γι' αὐτό καί τήν ὑπόληψη πού ἔχει ἡ Πίστις μας, ὄχι μόνο στήν ψυχή ἀλλά καί στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, δέν θά τήν συναντήσουμε ποτέ καί πουθενά ἄλλοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀντίθετη στήν καύση τῶν νεκρῶν, πού τήν ἐπιλέγουν, κατά κανόνα, οἱ μή πιστεύοντες στόν Χριστό

---

<sup>2</sup> Ἰεζεκιήλ 47, 1-14.

<sup>3</sup> Α' Κορ. 15, 42.

καί τήν Ἀνάσταση. Ζητεῖ νά καεῖ ὅποιος θεωρεῖ πώς δέν ὑπάρχει κανεῖς νά τόν σώσει. Ζητεῖ νά καεῖ, γιατί μέσα του ἔχει ριζώσει τό τίποτα. Μά ὁ Χριστός φωνάζει «Ἐγώ εἶμαι ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Ζωή. Αὐτός πού πιστεύει σέ μένα, κι ἂν πεθάνει θά ζήσει<sup>4</sup>». Απόδειξη; Ἡ Ἀνάστασή Του. Οἱ παρουσίες τῶν ἀγίων μας μέσα ἀπό τά ἱερά λείψανα καί τά θαύματά τους, πού φανερώνουν τήν μετά θάνατον ζωή.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί εὐλογημένοι μου χριστιανοί,

Εἶναι τραγικό καί παράλογο νά μᾶς χαρίζει ὁ Χριστός τήν αἰώνια ζωή καί ἐμεῖς νά θέλουμε νά μένουμε πεθαμένοι. Εἶναι, ἐπίσης, ἀντιφατικό νά γιορτάζουμε πανηγυρικά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί νά μήν πιστεύουμε ὅτι, ὅπως ὁ Ἰδιος μᾶς ὑποσχέθηκε, θέλει καί μπορεῖ νά μᾶς ἀναστήσει<sup>5</sup>. Ἀκόμη, εἶναι ἀνεξήγητο νά ψάλλουμε ἀμέτρητες φορές ὅτι ἤδη, μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἔχει χαρισθεῖ στους ἐνοίκους τῶν μνημάτων ἡ ζωή· καί οἱ περισσότεροι ἀπό ἡμᾶς νά μήν εἰσερχόμαστε στήν χαρά τοῦ Κυρίου μας, στήν ἀναστάσιμη θεία λειτουργία, προκειμένου νά εὐχαριστήσουμε Τόν μεγάλο καί μοναδικό εὐεργέτη μας καί νά κοινωνήσουμε μαζί Του, μέσα ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο, πού παρέχει τό ἀντίδοτο τοῦ θανάτου καί εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς.

Ἄς ἀναλογισθοῦμε, τελικά, μήπως καί ἀδυνατοῦμε νά πιστέψουμε στήν Ἀνάσταση, ἐπειδή, ἐν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ, θά ἀκολουθήσει καί ἡ δικαία κρίση ὅλων μας ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ.

Πολλοί ἄνθρωποι ἀπορρίπτουν τήν πίστη, ἐπειδή ὁ βίος τους δέν εἶναι σύμφωνος μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί ἡ συνείδησή τους εἶναι βεβαρημένη ἀπό τά σκοτεινά καί ἁμαρτωλά ἔργα τους. Γι' αὐτό ἀπορρίπτουν τήν Ἀνάσταση καί τήν κρίση καί Τόν κριτή! Ἄντί, ὅμως, νά στρουθοκαμηλίζουμε, ὠφέλιμο εἶναι νά ἐρευνήσουμε τά ἀθέατα γιά τούς ἄλλους βάθη τοῦ ἑαυτοῦ μας καί, ὡς ἁμαρτωλοί, ἄς προσπέσουμε στήν αἱματοβαμμένη καί ζε-

---

<sup>4</sup> Ἰωάν. 11, 25.

<sup>5</sup> Ἰωάν. 6, 44.

στή ἀγκαλιά τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ὅποιος ἦλθε νά πάρει ἐπάνω Του τά φορτία μας καί, ὡς Θεός τῶν μετανοούντων, νά μᾶς χαρίσει τήν ἄφεση!

Μή λησμονοῦμε, λοιπόν, ποτέ τήν θεία εὐεργεσία καί τήν κρίση, ἀλλά ἄς εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, διά τῆς θείας λειτουργίας, καί, μέ ἓνα στόμα καί μιᾶ καρδιά, ἄς βροντοφωνάξουμε μαζί μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο<sup>6</sup>: «Ἀνέστη Χριστός, καί νεκρός οὐδείς ἐπὶ μνήματος... Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταιίσματα· συγγνώμη γάρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε... Μηδεὶς ἐξέλθη πεινῶν (περιφρονῶν αὐτή τήν ἅγια νύκτα τό συμπόσιο τῆς πίστεως καί τό προσφερόμενο Κυριακό Σῶμα καί Αἷμα.) Τρυφήσωμεν πάντες. Πλούσιοι καί πένητες μετ' ἀλλήλων χορεύσωμεν! Μηδεὶς φοβείσθω τόν θάνατον· ἡλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος! Αὐτῶ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας».

Μέ ἀναστασίμους πατρικούς ἀσπασμούς ἀγάπης, σεβασμοῦ καί τιμῆς

## Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΟ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρὸς τοὺς Ἐφημερίους):** Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ, ἀργά καί μέ εὐκρίνεια, κατὰ τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως, μετὰ τό Εὐαγγέλιο καί **πρίν ψάλετε τό «Χριστός Ἀνέστη».** Ἀσφαλῶς θά ὑπολογίσετε τόν χρόνο, ὥστε, ὅπως συνήθως, στίς 12 ἀκριβῶς, νά ψάλετε τό «Χριστός Ἀνέστη».

**Ἐσωτερική Διανομή:**

Ἀρχεῖον· Φ. Ἐγκυκλίων Μητροπολίτου.

<sup>6</sup> Ἀγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Κατηχητικός λόγος εἰς τό Ἅγιον Πάσχα, PG, τ. 59, 722-724.