

Αριθμ. Πρωτ. 102

Χαλκίδα 14-2-2003

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11<sup>η</sup>

Πρός  
Τόν Ιερόν Κλη̄ρο  
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί  
Βορείων Σποράδων.

Ἀγαπητοί μου πατέρες,

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά εἰσέλθουμε ἐντός ὀλίγου στήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τήν πιό κατανυκτική περίοδο τοῦ ἔτους, κατά τήν ὁποία προετοιμαζόμεθα γιά τή μεγάλη ἑορτή τοῦ Πάσχα, τῆς διαβάσεώς μας δηλαδή ἀπό τή χώρα καί τή σκιά τοῦ θανάτου πρός τή ζωή.

Κυριότερα χαρακτηριστικά αὐτῆς τῆς περιόδου εἶναι, ὡς γνωστόν, ἡ νηστεία, ἡ εντονότερη προσευχή καί ἡ ἄσκηση τῆς ἐλεημοσύνης, τά ὁποῖα μᾶς ἀγιάζουν καί ἀφαιροῦν ἀπό τήν καρδιά μας κάθε κακία.

Θεωρῶ αὐτονόητο ὅτι ἐμεῖς οἱ καταξιωθέντες νά εἴμεθα λειτουργοί τοῦ Κυρίου ἀσκούμεθα σ'αὐτούς τούς τομεῖς καί προτρέπουμε καί διδάσκουμε καί τά πνευματικά μας τέκνα, τά ὁποῖα μᾶς ἐμπιστεύθηκε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, νά ἀγωνίζονται ἔτσι, γιά τή μεγάλη εἶναι ἡ ὠφέλεια.

Ἀναγκαῖο ὅμως καί ἐπιβεβλημένο θεωρῶ νά σᾶς ἐπισημάνω καί νά ζητήσω τήν ἀνελλιπῆ τέλεση τῶν προβλεπομένων Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν αὐτό τό διάστημα.

Ιδιαίτερώς τήν τέλεση Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας κάθε Τετάρτη βράδυ καί κάθε Παρασκευή Πρωί καί τοῦ Μεγάλου Αποδείπνου κάθε ἀπόγευμα καί ὥρα 5.30 μ.μ.

Ἐάν ὁ Θεός θελήσει καί τό πρόγραμμά μου τό ἐπιτρέψει σκέπτομαι νά ἀξιοποιήσω αὐτές τίς ἀκολουθίες καί νά ἐπισκεφθῶ μερικές ἐνορίες, γιατί καί ὁ ἀριθμός τῶν ἐνοριῶν μέγας εἶναι καί οἱ εὐκαιρίες ὄχι πάρα πολλές καί δυσκολεύομαι, πού ἀκόμη δέν ἐπισκέφθηκα ὅλες τίς ἐνορίες.

Σέ μερικές ἐνορίες θά τελέσουμε, σύν Θεῷ, καί τό ἱερό Μυστήριον τοῦ εὐχελαίου, μετά Θείου Κηρύγματος (αὐτές τίς ἐνορίες θά τίς εἰδοποιήσουμε ἐνωρίτερα).

Ἵπενθυμίζω, ἰδίως γιά τούς Κληρικούς τῆς πόλεως Χαλκίδος καί τῶν περιχώρων, τήν τέλεση Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, κάθε Κυριακή καί ὥρα 6,30 μ.μ. στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαλκίδος, ὅπου ἡ παρουσία ὅλων μας εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Σᾶς παρακαλῶ, ἀγαπητοί πατέρες, μέ προθυμία καί χαρούμενη διάθεση νά ἀναλάβετε αὐτόν τόν ἀγῶνα, νά παρακινήσετε καί τούς πιστούς μας καί νά ἔχετε νικηφόρα ἔκβαση καί πλοῦτο εὐλογίας.

Ζητῶ καί παρέχω τήν συγγνώμη καί σᾶς εὐχομαι Καλή Σαρακοστή καί Καλή Ανάσταση.

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

*Ἰω. Χαλκιδεὺς Χριστοδρόμου*