



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 238

Άγιον Πάσχα 2003

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12^η
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός
Τόν Ιερόν Κληρο καί τόν εὐσεβῆ λαό
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Χριστός Ἀνέστη!

Ἀνέτειλε καί πάλι ἐκ τοῦ τάφου ὠραῖος ὁ ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Κύριός μας καί ὁ Θεός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί ὀλόκληρη τῆ γῆ ἐφώτισε μέ τό ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς του.

Ἄνοιξε ὁ Ἐσταυρωμένος θριαμβευτής τίς πύλες τοῦ Ἄδου καί ἀνέστησε τούς νεκρούς, σάν νά τούς ἐξύπνησε ἀπό τόν ὕπνο.

Ἡ φθορά μετετρέπη σέ ἀφθαρσία καί ἡ χαρά ἐπλημμύρισε τόν νέο, τόν λαμπρό κόσμο.

Αὐτή τήν ἡμέρα, πού γιά μᾶς τήν ἔκαμε ὁ Κύριος ἄς εὐφρανθοῦμε καί ἄς ἀνακαινισθοῦμε ἐσωτερικά, ὥστε νά δεχθοῦμε τά μυστικά τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καί Πανηγύρεως, μᾶς συμβουλεύει ὁ ἅγιος Ἐπιφάνειος Κύπρου.

Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, ἐκστατικός ἐμπρός
στά συνταρακτικά γεγονότα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, μᾶς
προτρέπει:

Ὁ Χριστός στό Σταυρό· ἄς συμμετάσχουμε μαζί του στά
παθήματα.

Ὁ Χριστός ἀνάμεσα στους νεκρούς· ἄς νεκρωθοῦμε γιά
τήν ἁμαρτία, γιά νά ζήσουμε τή δικαιοσύνη καί τήν ἀρετή,
ὑπακούοντας στό θέλημά του.

Ὁ Χριστός ἐτέθη σέ ἓνα καινούργιο τάφο· ἄς καθαρίσουμε
τούς ἑαυτούς μας ἀπό τήν παλαιά ζύμη τῆς ἀπιστίας καί τῆς
ἁμαρτίας, γιά νά γίνουμε κατοικητήριο τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Χριστός κατέβη στόν Ἄδη· ἄς κατέβουμε μαζί του πρός
τήν ταπείνωση, ἡ ὁποία καί ἀνυψώνει, γιά νά ἀναστηθοῦμε καί
νά ὑψωθοῦμε στόν οὐρανό μαζί του, βλέποντες τό Θεό καί
βλεπόμενοι ἀπό τό Θεό.

Τέκνα μου λαμπροφόρα καί πιστά,

Ὁ Χριστός μας εἶναι ἡ Ἀνάστασή μας καί ἡ αἰώνια
εὐφροσύνη μας. Μ' Αὐτόν πρέπει νά ἐνωθοῦμε, μετέχοντας στό
ἀθάνατο τραπέζι Του, ζωοποιούμενοι ἀπό τό ἄχραντο σῶμα
του καί τό Τίμιο Αἷμα Του.

Ἡ κατάσταση τοῦ κόσμου μᾶς πείθει ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ
μόνη, ἀδιάψευστη ἐλπίδα μας. Μακάρι ἡ σκέψη μας καί ἡ ζωή
μας νά γλυκαίνεται ἀπό τήν παρουσία Του.

Ὁ Σεβασμιώτατος προκάτοχός μου, Μητροπολίτης πρώην
Χαλκίδος κ.κ. Χρυσόστομος καί ἡ ταπεινότης μου, σᾶς
ἀσπαζόμαστε πατρικά καί ἐγκάρδια εὐχόμαστε νά εἶστε
πάντοτε σέ θέση νά διακηρύσσετε τό τοῦ ψαλμωδοῦ: «Ἐγώ δέ
εὐφρανθήσομαι ἐπί τῷ Κυρίῳ».

Αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

Μετά πασχαλίων πατρικῶν αἰσθημάτων ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἰω. Χαλκίδης-Χρυσόστομος