



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Άριθμ. Πρωτ. 387

Άγιον Πάσχα 2004

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23¹

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

*Πρός
Τόν Ίερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ίερας Μητροπόλεως*

Τέκνα μου ἀγαπητά, *ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !*

Προσήλθαμε λαμπαδηφόροι αὐτή τήν κλητή καί ἀγία ἡμέρα στά Ίερά σκηνώματα τοῦ Κυρίου, γιά νά συνεορτάσουμε οἱ φιλέορτοι Πάσχα Θεοῦ τό σωτήριο.

Ζήσαμε κι' ἐφέτος τή Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἐκστατικοί σταθήκαμε μπροστά στήν ἀνείπωτη μακροθυμία τοῦ Σωτήρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος σάν τό ἄκακο ἀρνίο πορεύθηκε στή σφαγή καί ἄφωνος ὑπέμεινε ἐμπυτμούς καί μάστιγας καί κολαφισμούς καί Σταυρό καί θάνατο γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου.

Τό Πανάχραντο σῶμα Του ἀπέθανε καί ἐτάφη, ὅμως δέν εἶδε διαφθορά. Ἀναστήθηκε ἔνδοξο καί μαζί Του ἀνέστησε παγγενῆ τόν Ἀδάμ.

Δεύτερος Ἀδάμ Ἐκεῖνος, τῆς ἀγάπης καί τῆς μέχρι θανάτου ὑπακοῆς, ἀνέβηκε στό Σταυρό καί κατέβηκε μέχρι καί τά σκοτεινά διαμερίσματα τοῦ Ἄδη, προκειμένου νά χτυπήσει ἀμειλικτα καί ἀποφασιστικά τόν ψευτοκολοσσό τοῦ θανάτου καί νά ἀναστήσει τόν πρῶτο Ἀδάμ καί νά ἐλευθερώσει τούς προπάτορες ἀπό τήν κατήφεια καί τήν ἀπόγνωση τῆς φθορᾶς.

Εἴμαστε, λοιπόν, λαμπροί καί ὀλόφωτοι, γιατί μᾶς διεβίβασε ἀπό τό θάνατο στή ζωή καί ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό, ὁ Νυμφίος μας Ἰησοῦς Χριστός καί γι' αὐτό μέ εὐγνωμοσύνη ψάλλουμε: «Τόν Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνοῦμεν καί τήν ἀγίαν Σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν».

Κί' ἐκεῖνος ἔρχεται νά ἐνωθῆ μαζί μας καί νά μᾶς σώσει μέσα ἀπό τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, μέ τό ὅποιο ἡ ὁμολογία μας γίνεται ἔμπρακτη καί σωστική.

Ὁ ἴδιος ἄλλωστε μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι, «ὁσάκις γάρ ἂν ἐσθίητε τόν ἄρτον τοῦτον καί τό ποτήριον τοῦτο πίνητε τόν ἐμόν θάνατον καταγγέλετε καί τήν ἐμήν Ἀνάστασιν ὁμολογεῖτε».

“Όσοι, λοιπόν, θυμόμαστε τήν εὐεργεσία, ἄς συμμετάσχουμε στό Ποτήριο τῆς ζωῆς, στή ζωοποιό Θεία Λειτουργία.

Ἀγαπητά μου καί περιπόθητα τέκνα,

Μέσα στήν τρομοκρατημένη κοινωνία μας, ἡ Ἐκκλησία κηρύττει τήν Ἀνάσταση καί προβάλλει Αὐτόν, πού θυσιάζεται γιά ὄλους, προσφέρεται σέ ὄλους καί ὑπερασπίζεται ὄλους. Αὐτόν πού ἀνακαινίζει τό πρόσωπο τῆς γῆς.

Ἡ Ἀνάσταση δέν εἶναι οὐτοπία. Χειροπιαστή ἀπόδειξη τούτου, τό ὄλοσωμο λείψανο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, τό ὁποῖο συμπληρώνει ἐφέτος 80 ἔτη παρουσίας στόν τόπο μας, ἀπό τότε πού τό ἔφεραν ἐδῶ οἱ εὐσεβεῖς πρόσφυγες τοῦ Προκοπίου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Ἐνας ἅγιος πού σήκωσε τό βάρος τῆς δικῆς του Μεγάλης Ἑβδομάδος, δέν ἀρνήθηκε τό σταυρό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ κάθε ἐβδομάδα βρισκόταν μαζί Του στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Καί εἶναι γιά ὄλους μας παράδειγμα σταυρώσιμο καί ἀναστάσιμο ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους !

Μέ τίς πρεσβεῖες του καί τίς ὀλόθυμες πατρικές εὐχές τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἁγίου προκατόχου μου Μητροπολίτου καί Γέροντός μου κ.κ. Χρυσοστόμου, Σᾶς κατασπάζομαι μέ ἀναστάσιμα καί ἐγκάρδια αἰσθήματα καί Σᾶς εὐχομαι νά ἔχετε ζωή εὐλογημένη στό ὄνομα τοῦ εὐεργέτου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ «ὄν παῖδες εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς ἀνυμνεῖτε, λαός ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τούς αἰῶνας».

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἰω. Χαζυϊδου-Χρυσόστομος

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῆ ἀργά καί καθαρά τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως.