



Χριστούγεννα 2004

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24<sup>η</sup>

### Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

**Πρός**  
**Τόν Ίερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό**  
**Τῆς Ίερᾶς Μητροπόλεως.**

Ἀγαπητά μου πνευματικά τέκνα,

Ἐφθασε καί πάλιν ἡ εὐσημος ἡμέρα τῆς ἑορτῆς μας. Τό μέγα καί παράδοξο θαῦμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας εἶναι πρό τῶν ὀφθαλμῶν μας.

Ὁ Θεοπάτωρ Δαβὶδ μᾶς καλεῖ νά εἰποῦμε τό τῆς ψαλμωδίας «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Καί πῶς ἔρχεται; Διερωτᾶται ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. Ὅχι μέ κάποιο πλοῖο ἢ μέ ἄμαξα, ἀλλά ἀφοῦ πέρασε μέσα ἀπό ἀφθορη καί ἀγνή παρθενική κύηση, εἰσῆλθε ὡς νῆπιό στήν ἀνθρώπινη ζωή. (ΕΠΕ 10, σελ. 326 καί ἐξῆς).

Ἐνας Θεός, λοιπόν, πού νηπιάζει, πού βρεφουργεῖται ἐνώπιόν μας. Τί μεγαλύτερο θαῦμα εἶδε ποτέ ἡ κτίσις; Ὁ παλαιός τῶν ἡμερῶν παιδίον γέγονεν καί ὡς ἀρτιγέννητο βρέφος «ἐκ μαζῶν γάλα τρέφεται».

Τό πῶς συγκινητικό ὅμως εἶναι ὅτι αὐτό τό θαῦμα συντελεῖται γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καί τή δική μας σωτηρία. Νηπιάζει **δι' ἐμέ**, διακηρύσσει ὁ Ἱερός Ψαλμωδός.

Γιά τόν καθένα μας προσωπικά. Καί μᾶς καλεῖ νά τόν δεχθοῦμε καί νά τόν ἀγαπήσουμε.

Μᾶς προτρέπει νά τοῦ ὁμοιάσουμε, γιατί, ὅπως μᾶς εἶπε, ἐάν δέν στραφοῦμε καί γίνουμε ὡς τά παιδιά δέν θά εἰσελθοῦμε στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ματθ. ιη', 18).

Καί ἀσφαλῶς δέν ζητᾶ νά νηπιάσουμε στήν ἡλικία, ἀλλά ἐσωτερικά, στήν καρδιά. «Νηπιάζετε τῆ κακία» (Α' Κορινθ. δ' 20) θά μᾶς εἰπῆ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ὅπως λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, τό παιδί εἶναι καθαρό ἀπό φθόνο καί κενοδοξία καί ἀπό τόν ἔρωτα τοῦ πλοῦτου καί τῶν πρωτείων καί διακρίνεται γιά τήν πῶς μεγάλη ἀρετή, τήν ἀφέλεια καί τό ἄπλαστο καί ταπεινό τοῦ χαρακτήρος του. (ΕΠΕ 11Α, σελ. 52).

Άγαπητά μου πνευματικά τέκνα,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, τούτη τήν ἅγια ἡμέρα, τήν ὁποία ἐποίησε ὁ Κύριος, γιά νά εὐφρανθοῦμε πνευματικά, καταθέτει στόν κόσμο τό κήρυγμά της, τήν ἐμπειρία της, τό σκοπό της, μέ τήν ἐξῆς πρόταση: «Θεοῦ νηπιάζοντος, ἄνθρωπος παιδίον νέον γίνεται».

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος προκατοχός μου Μητροπολίτης και Γέροντας κ.κ. Χρυσόστομος καί ἡ ταπεινότης μου ἐγκαρδιότατα σᾶς ἀσπαζόμεθα καί εὐχόμεθα νά προσκυνήσετε τό τεχθέν βρέφος τῆς Βηθλεέμ μέ νέα παιδική καρδιά.

Ἄς ἐνθυμούμεθα δέ ὅλοι μας ὅτι ἐάν ἔχουμε καρδιά, τότε μπορούμε νά σωθοῦμε. Μακάρι ὁ πτωχεύσας καί νηπιάσας Κύριος νά μᾶς χαρίσῃ αὐτό τό ἀνεκτίμητο δῶρο !

Μετά διαπύρων πατρικῶν εὐχων καί ἀγάπης

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

*Ἰω. Χαζιδεὺς-Χρυσόστομος*

**Σημείωση:** Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῆ ἀργά καί καθαρά στό ἐκκλησίασμα τῆς 25<sup>ης</sup>

Δεκεμβρίου, μετά τό Ἱερό Εὐαγγέλιο.

Ασφαλώς δέν θά άναγνώσετε τίς παραπομπές.