



Χριστούγεννα 2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29^η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

**Πρός
Τόν Ἱερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
Τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.**

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Ἅλα τά χριστοφόρα πρόσωπα καί μέλη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καλούμεθα αὐτή τήν ἅγια νύκτα, νά ἴδωμε καί πάλιν «θαῦμα πᾶσαν ἔννοιαν ἐκπλήττον καί συνέχον» (Δοξαστικό Στ' Ὁρας Χριστουγέννων).

Ποῖο εἶναι τό θαυμαστό;

«Φάτνη πενιχρᾶ, Υἱός μονογενῆς κείμενος ὀρᾶται βροτός καί σπαργάνοις πλέκεται ὁ τῆς δόξης Κύριος» (Ἰδιόμελο τροπάριο γ' Ὁρας Χριστουγέννων).

Ἰδού τό θαῦμα! Τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον.

«Χριστός γεννᾶται!» Σέ πάμπωχη φάτνη ὁ μονογενῆς Υἱός τοῦ Θεοῦ κεῖται ὡς ἄνθρωπος καί σέ βρεφικά σπάργανα πλέκεται ὁ ἔνδοξος Κύριος τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Αὐτός εἶναι ὁ Θεός μας! Δεν ὑπάρχει ἄλλος πλήν Αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου καί συναναστράφη μετά τῶν ἀνθρώπων. Δί' αὐτοῦ τοῦ Θεολέκτου καί παραδόξου γιά τήν διάνοιά μας τρόπου ἐγνωρίσαμε τή Θεϊκή εὐσπλαχνία.

«Χριστός γεννᾶται τήν πρίν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα» (Δοξαστικό Γ' Ὁρας Χριστουγέννων).

Ἰδού καί ὁ σκοπός τῆς θείας ἐνανθρωπίσεως. Γεννιέται, προκειμένου νά ἀναστήσῃ τό ἀνθρώπινο γένος.

Γίνεται ἄνθρωπος καί εἰσδέχεται τήν πρίν ἀπωσμένη ἀνθρωπότητα. Συνάγει στήν θεϊκή του ἀγκαλιά τά συντετριμμένα πλάσματά του. Αὐτό τό θαῦμα πλημμυρίζει τήν χοϊκή ὑπαρξή μας χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως καί μᾶς ὀδηγεῖ νά προσκυνήσωμε τόν Κτίστη μας καί νά διακηρύξωμε δοξολογικά μετά τοῦ ἱεροῦ ψαλμωδοῦ τό «οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς Κύριε καί οὐκ ἔστι κατά τά ἔργα σου» (Ψαλμ. πε').

Ἡ Ἐκκλησία ὁμως, πλήν τῆς ὑμολογικῆς, ὑποδεικνύει καί ἄλλην προσέγγισιν. Συνιστᾶ νά καθάρωμε καί τό νοῦ μας καί νά τόν αἰχμαλωτίσωμε στήν ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς προτρέπει νά τοῦ

προσφέρωμε ἀντί μύρου ἢ ἄλλου δώρου τό βίο μας. Μᾶς συμβουλεύει νά ἀγωνιζώμεθα νά ἀποκτήσωμε ἀρετάς καί πλοῦτον ψυχικῶν θησαυρισμάτων.

Νά εἴμεθα ὅπως Ἐκεῖνος, ἀπειθεῖς στήν πονηρία, ἐκλέκτορες τοῦ ἀγαθοῦ. (Ἡσαΐου κεφ. 3', 10).

Αὐτό θά εἶναι ἕνα ὄντως μεγάλο θαῦμα τῆς ἀναγεννήσεώς μας. Διαφορετικά, ἐάν δηλαδή δέν ἀπωθήσωμε τόν παλαιόν μας ἄνθρωπον καί δέν ζήσωμε μέ τό Χριστό καί διά τόν Χριστόν, τόν εὐεργέτη καί κηδεμόνα μας, ματαίως θά περνοῦν καί θά χάνωνται οἱ ἡμέρες τῆς ζωῆς μας.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί τέκνα μου εὐλογημένα,

Κομίζοντάς σας τήν πατρική εὐλογία τοῦ Ἁγίου Προκατόχου καί Γέροντός μου Μητροπολίτου κ.κ. Χρυσοστόμου, σᾶς ἀσπάζομαι ἐγκαρδίως καί σᾶς εὐχομαι μέ αὐτή τήν εὐφροσύνη, τήν ὁποία προσπορίζει ἡ μετά τοῦ Θεοῦ ἀγαπητική κοινωνία, νά ἐορτάσετε τά ἀξιοθαύμαστα καί εὐλογημένα Χριστούγεννα καί τό ἅγιον δωδεκαήμερον.

Διάπυρος εὐχέτης σας πρός τόν ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντα

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἰω. Χαλκιδεὺς Χρυσόστομος

Σημείωση: Η παροῦσα νά ἀναγνωσθῆ ἀργά καί καθαρά στό ἐκκλησίασμα τῆς 25^{ης} Δεκεμβρίου, μετά τό Ἱερό Εὐαγγέλιο.