



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 300

Χαλκίδα Ἁγίων Πάσχα 2002

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2^α

Ο

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλήρον καί
Τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

« Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ἈΝΕΣΤΗ » !

Περιχαρῆς καί διά πρώτην φοράν ὡς Ἐπίσκοπός Σας, ἐπικοινωνῶ μαζί Σας κατά τήν λαμπροφόρον ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως, διά νά Σᾶς προσφέρω τόν πασχάλιον χαιρετισμόν καί τήν ἀρχιερατικήν εὐλογίαν καί τό φῶς τῆς δόξης τῆς μᾶς καί τριλαμποῦς θεότητος.

Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι δικαιούμεθα νά πανηγυρίζωμεν σήμερον, διότι ὁ νικητής τοῦ θανάτου, Δεσπότης μας Ἰησοῦς Χριστός, δέν μᾶς διεπέρασε ἀπό γῆν εἰς ἄλλην γῆν, ὅπως ἔκαμε εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην μέ τόν παλαιόν Ἰσραήλ, τόν ὁποῖον ἠλευθέρωσε καί ὠδήγησε ἀπό τήν γῆν τῆς Αἰγύπτου εἰς τήν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας, ἀλλά μᾶς διεβίβασε ἀπό τόν θάνατον εἰς τήν ζωήν καί ἀπό τήν γῆν εἰς τά ἐπουράνια!

Τό ἱστορικόν γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ ἐπί Ποντίου Πιλάτου παθόντος καί ταφέντος Κυρίου μας, εἶναι τό ἀσύγκριτον θαῦμα τοῦ Θεοῦ, διότι εἰς αὐτό ὅλη ἡ περί τόν ἀνθρώπον θεία οἰκονομία, ἀλλά καί ὅλον τό δημιουργικόν ἔργον τοῦ Παντοκράτορος εὐρίσκουν τήν πλήρωσιν καί τό ἐπιστέγασμά των.

Ἐκ τοῦ τάφου ἀνατέλλει λαμπροτάτη καί ἔνδοξος ἡ νέα πνευματική κτίσις, διά τοῦτο πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται καί ψάλλει μέ ἀκόρεστον διαθέσιν τόν ἐπινίκιον ὕμνον πρὸς τόν εὐεργέτην Της.

Όμως ενώ ο θεϊός του Πάσχα προβολεύς ενέκρωσε τό σκότος τής άμαρτίας και μάς ήλευθέρωσε από τας σκιερότητας του θανάτου, έν τούτοις, υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι και λαοί, οι οποίοι, δυστυχώς, έξακολουθοῦν εθελοκάκως νά επιμένουν εις τόν λήθαργον και τήν απονάρκωσιν του θανάτου!

Άρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι δέν προσλαμβάνουν τόν Χριστόν, επειδή τά έργα των είναι σκοτεινά και αι επιδιώξεις των είναι πονηραί και βυθίζονται εις τήν παγερότητα του θανάτου και τήν απώλειαν.

Απορρίπτουν τόν Χριστόν και τήν Εκκλησίαν Του και ζοῦν ως άπιστοι έν κόσμω, σκορπίζοντες παντού τόν όλεθρον και τήν καταστροφήν και τήν απελπισίαν.

Τελικώς τό Πάσχα του Χριστού, τό ανοίξαν ήμίν τας πύλας του Παραδείσου, είναι Πάσχα μόνον των πιστών.

Θλιβερά, όμως αληθής ή διαπίστωσις.

Διά τουτο Σās προσκαλῶ νά προσκολληθῶμεν ειλικρινώς και αμετεωρίστως εις τόν τής Πιστεως Αρχηγόν και τελειωτην Ίησοῦν, τόν Ζωοδότην και Κύριον και νά αφήσωμεν τό φῶς Του τό ανέσπερον νά καταυγάση τόν νοῦν και τήν καρδίαν μας και τήν ζωήν μας.

Είναι ή καλύτερα πρότασις διά τόν σύγχρονον άνθρωπον, μέ αιωνίους προοπτικάς.

Σās ασπάζομαι έν αγάπη πολλή και Σās κομίζω και τήν πατρικήν εύχην του αγίου προκατόχου μου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Χρυσοστόμου.

Η Χάρις Του Αναστάντος ειη μετά πάντων ὑμῶν, αδελφοί.
Αμήν.

Διάπυρος πρός Θεόν εύχέτης σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Χαλκίδος χρυσόστομος

Ο ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ