



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1013

Χαλκίδα 2 Σεπτεμβρίου 2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32^α

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός

Τόν Ίερό Κλήρο καί τόν εὐσεβή Λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων

Θέμα: Περὶ ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ εὐλογημένοι μου χριστιανοί,

Διὰ τῆς παρουσίας Ἐγκυκλίου μου, εὐρίσκομαι στὴν πολὺ εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἀνακοινώσω ὅτι μετὰ ἀπὸ πολλοὺς ἀγῶνες καὶ τίς προβλεπόμενες ἀπὸ τὸ Νόμο γραφειοκρατικές διαδικασίες ἰδρύθηκε ἡ ἐξαγγελθεῖσα Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὑπὸ τὸν τίτλο «ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ», ἀναγνωρισμένη ἐπισημῶς ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ἐντεταγμένη στὰ Μουσικά Ἐκπαιδευτήρια τῆς Πατρίδος μας, σύμφωνα μὲ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὸ ὑπ' ἀριθμ. 1205/1.9.2006 Φ.Ε.Κ.(τεῦχος Β'). Τὰ μαθήματα θὰ ἀρχίσουν ἀπὸ τὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ ἐρχομένου μηνὸς Ὀκτωβρίου 2006.

Ἡ Σχολὴ αὐτὴ ἔχει ὡς στόχους τῆς τὴν διάδοση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῶν πατέρων μας, τῆς Ἑλληνικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ἀφ' ἑνὸς καὶ ἀφ' ἑτέρου, τὴν ἐτοιμασία νέων ἱεροψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ στελεχώσουν τὰ ἱερά ἀναλόγια τῶν Ἐκκλησιῶν μας καὶ ἰδίως αὐτὰ τῆς ὑπαίθρου, τὰ ὁποῖα, δυστυχῶς, χρόνο μὲ τὸ χρόνο ἀδειάζουν.

Γι' αὐτὸ τὸ λόγο ἀπαιτεῖται ἡ δραστηριοποίηση ὄλων μας, τῶν Κληρικῶν κυρίως καὶ τῶν Ἱεροψαλτῶν, ἀλλὰ καὶ ὄλων τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ὥστε νὰ ἐγγραφοῦν ὅσο τὸ δυνατόν περισσότεροι μαθητές καὶ μαθήτριες στὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἡ ὁποία, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω λόγων, προσφέρει στοὺς νέους καὶ εὐγενῆ ἀπασχόληση καὶ ψυχικὴ στήριξη.

Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς θὰ ἔχει ὡς ἔδρα τῆς τὴν πόλη τῶν Ψαχνῶν καὶ μάλιστα τὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὅπου καὶ θὰ τελεστοῦν τὰ Ἐγκαίνια, γιὰ τὴν ἀκριβῆ ἡμερομηνία τῶν ὁποίων θὰ ἐνημερωθεῖτε ἐγκαίρως. Παράλληλα θὰ δημιουργηθοῦν παραρτήματα καὶ σὲ ἄλλες Πόλεις γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν παιδιῶν. Ἔτσι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔδρα, τὰ Ψαχνά, ἡ Σχολὴ γιὰ τὸ ἐρχόμενο σχολικὸ ἔτος 2006-2007 θὰ λειτουργήσει καὶ μὲ παραρτήματα στὴν Χαλκίδα (Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος), στὴν Ἰστιαία (Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ.Ν. Εὐαγγελιστρίας Ἰστιαίας), στὴ Σκιάθου (Πνευματικὸ Κέντρο Ἐνοριῶν Σκιάθου) καὶ στὴ γλῶσσα Σκοπελοῦ (Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου), ἐνῶ, ἂν καὶ σὲ ἄλλες Ἐνορίες ὑπάρξει προθυμία ὑποψηφίων μαθητῶν, μπορεῖτε νὰ μᾶς ἐνημερώσετε σχετικῶς γιὰ νὰ προβοῦμε στὴ ἴδρυση καὶ ἄλλων παραρτημάτων.

Διευθυντής τής Σχολής όρίσθηκε ό κ. Γρηγόριος Άναστασίου, Δρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας τού Πανεπιστημίου Άθηνών και καθηγητές οι κ. Δήμος Τσίμπος και κ. Γεώργιος Καραγκούνης για τή Χαλκίδα και τά Ψαχνά, ό κ. Κωνσταντίνος Κουτούμπας για τήν Σκιάθο, ό κ. Άγγελος Παναγιώτου για τή Γλώσσα Σκοπελου, ένω για τήν Ίστιαία υπεύθυνος θά είναι ό κ. Δημήτριος Παπαβασιλείου. Όλοι οι άνωτέρω διδάσκουν από πολλών έτων τήν Βυζαντινή Μουσική σέ Πνευματικά Κέντρα τών Ένοριών μας και έτσι έπελέγησαν πρώτοι για τήν στελέχωση τού διδακτικού μας προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφές δύνασθε, οι εκ Χαλκίδος και Ψαχνών να άπευθύνεσθε από τήν Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2006 στόν γενικό υπεύθυνο λειτουργίας τής Σχολής Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Φιλόθεο Θεοχάρη, (τηλ. 22210.22502), οι εκ Ίστιαίας στόν Αιδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο π. Ίωάννη Θάνο (τηλ. 22260. 52163) οι εκ Σκιάθου στόν Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Σταματά (τηλ. 24270. 22530) και οι εκ Σκοπελου στόν Πανοσιολογιώτατο Ίερομόναχο π. Άλέξιο Παπασταμούλο (τηλ. 6977.671045).

Άγαπητοί μου Πατέρες και εύλογημένοι μου χριστιανοί,

Ή Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, στήν όποία δώσαμε τό όνομα τού Ίερέως Παύλου, καταγομένου από τή νήσο Σκόπελο και διδάξαντος τήν Βυζαντινή Μουσική στή Χαλκίδα, θά άποτελέσει για τήν Τοπική μας Έκκλησία μία από τίς πιό αξιόλογες και άποδοτικές δραστηριότητες, άρκει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε τήν ώφέλεια και να συμπαρασταθούμε στέλνοντας τά παιδιά μας να διδαχθούν τήν Μουσική τής Έκκλησίας μας, τούς Ίερούς Ύμνους και να γίνουν μέ αυτό τόν τρόπο μιμητές τών Άγιων Άγγέλων.

Μέ πατρικές εύχές και άγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Γεώργιος Χρυσόστομος

Σημείωση: Ή παρούσα να άναγνωσθεί στό έκκλησίασμα τίς Κυριακές 24 Σεπτεμβρίου και 1 Όκτωβρίου 2006 και οι Ίερείς να φροντίσουν και να προτρέψουν τά παιδιά τών Ένοριών των, ώστε να έγγραφούν στή Σχολή. Ή έπιτυχία της άποτελεί κοινό χρέος όλων μας.