



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Αριθμ. Πρωτ. 1628

Χαλκίδα 19 Νοεμβρίου 2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40^Η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός

Τόν Ἱερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων

Θέμα: «Περί τοῦ Ἑράνου τῆς Ἀγάπης 2007».

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Μέ αἰσθήματα ἰδιαίτερης χαρᾶς ἐπικοινωνῶ πάλι μαζί Σας, κατά τήν διάρκεια τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, γιά ἕνα θέμα τό ὁποῖο κάθε χρόνο, τέτοιες ἡμέρες, ἀπασχολεῖ τήν Τοπική μας Ἐκκλησία καί γεννᾷ μιά σημαντική δραστηριοποίηση ὄλων μας γιά τούς πάσχοντες ἀδελφούς μας.

Πρόκειται γιά τόν καθιερωμένο καί γνωστό ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ὁ ὁποῖος ἐνισχύει σημαντικά τό ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τή φιλανθρωπική διακονία Της.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας, ἔχει θέσει ὡς πρωταρχικό Της στόχο αὐτή τήν υπόθεση καί γι' αὐτό, ποικιλοτρόπως φροντίζει γιά τή λειτουργία τῶν 6 μεγάλων φιλανθρωπικῶν Της Ἰδρυμάτων (Γηροκομείων, Ὁρφανοτροφείου, Κατασκηνώσεων, Κέντρου Στηρίξεως Οἰκογενείας, Τραπεζῆς Τροφίμων καί Ἐνδυμάτων), τῶν Σπιτιῶν Γαλήνης, ἀπό τά ὁποῖα σιτίζονται καθημερινά 300 συνάνθρωποί μας στήν πόλη τῆς Χαλκίδος, ἀλλά καί τήν ὅσο τό δυνατόν καλύτερη στελέχωση, ὀργάνωση καί ποικιλότροπη ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου Της, μέσα ἀπό τό ὁποῖο χορηγεῖ φάρμακα, ἐνισχύει τήν ἀποστολή ἀσθενῶν στό ἐξωτερικό, βοηθᾷ στόν τομέα τῆς πρόληψης τῶν ναρκωτικῶν, ἐνισχύει πτωχές οἰκογένειες καί φοιτητές στίς σπουδές τους καί γενικά συμπαραστέκεται σέ ὅσους ἀδελφούς μας ἔχουν τήν ἀνάγκη μας.

Σ' αυτό τό ἔργο, Σᾶς ζητοῦμε νά συμπαρασταθεῖτε, μέσα ἀπό τήν προσφορά Σας στόν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ὁ ὁποῖος φέτος θά διεξαχθεῖ στίς 9, 10, 11, 12, 13, 14 καί 15 Δεκεμβρίου 2007.

Ζητοῦμε τήν συμπαράστασή Σας σ' ἓνα ἔργο ὄχι ξένο, ἀλλά τό κατ' ἐξοχήν δικό Σας ἔργο, ἀφοῦ ὅ,τι ἔχουμε στήν Ἐκκλησία ἀνήκει σέ ὅλους μας.

Τέκνα μου ἀγαπητά,

Ὡς Ἐπίσκοπος καί Πνευματικός Σας Πατέρας, Σᾶς παρακαλῶ νά προσφέρετε ἀπλόχερα στούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη, γνωρίζοντας ὅτι κάθε τέτοια προσφορά μας, ἀντανακλᾷ στό Ἴδιο τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὅποῖος ἔγινε «τοῖς πᾶσι τά πάντα» γιά νά βοηθήσει καί νά σώσει τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο.

Εὐχομαι πατρικά ὁ αἰώνιος Θεός μας, πού σέ λίγες ἡμέρες θά γεννηθεῖ ὡς Βρέφος «κείμενον ἐν φάτνη» ἀνάμεσά μας, νά Σᾶς εὐλογεῖ καί νά Σᾶς χαρίζει ὅλα Του τά ἀγαθά.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ἰω. Χαζιδεὺς-Χρυσόστομος

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθεῖ ἀργά καί καθαρά στό ἐκκλησιασμα τῶν Κυριακῶν 2 καί 9 Δεκεμβρίου 2007.