



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 953

Χαλκίδα 3 Σεπτεμβρίου 2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43^η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός

Τόν Ιερό Κλήρο καί τόν εύσεβή Λαό

της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας καί Βορείων Σποράδων

Θέμα: «Έναρξη τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Ιεράς Μητροπόλεως».

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μέσα ἀπό τήν πλούσια παράδοση καί διδασκαλία Της, προβάλλει κατεξοχήν στούς ἀνθρώπους τό γεγονός τῆς ἐλευθερίας. Ὁ Θεός μας προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη σάρκα καί ἔγινε ἄνθρωπος, προκειμένου νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τό μεγαλύτερο τύραννο τοῦ ἀνθρωπίνου γένους· τόν ἴδιο τό θάνατο.

Καί ἀπό τή στιγμή πού ὁ Θεός ἐλευθέρωσε τόν ἄνθρωπο, τότε καί ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά μὴν ἀνέχεται κανένα ζυγό δουλείας, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς προτρέπει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Τῇ ἐλευθερίᾳ οὖν, ἣ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε, καί μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Στήν ἐλευθερία, λοιπόν, γιά τήν ὁποία ὁ Χριστός μᾶς ἐλευθέρωσε, σταθῆτε σταθεροί καί μὴ θελήσετε νά ὑποταχθῆτε σέ ζυγό δουλείας) (Γαλ. 5, 1).

Αὐτή, ἡ πραγματική ἐλευθερία, φανερώνεται στή ζωή μας μέσα ἀπό τή ζωντανή σχέση μέ τό Χριστό καί τό Ἅγιο Σῶμα Του, τήν Ἐκκλησία καί ἀποτελεῖ τήν ὑψιστή μορφή τῆς ἐλευθερίας· ἐλευθερία ἀπό τή φθορά καί τό θάνατο. Ὡς Ἐκκλησία δέν ἀγωνιζόμαστε ἀπλά καί μόνο νά κάνουμε καλούς ἀνθρώπους ἢ νά ἐξυψώσουμε ἠθικά τόν κόσμο, ἀλλά κυρίως ἀγωνιζόμαστε γιά νά γνωρίσουν πρῶτα οἱ ἄνθρωποι καί κατόπιν νά ζήσουν τή ζωή τοῦ Χριστοῦ, νά νικήσουν τό θάνατο καί νά ζήσουν παντοτινά καί αἰώνια σέ μιά ἀδιάπτωτη κοινωνία ἀγάπης μαζί Του.

Κί' αὐτό τό ἀνεκτίμητο δῶρο, τῆς ἐλεύθερης σχέσης μας μέ τό Χριστό καλοῦμαστε νά τό ἀπολαύσουμε ὄχι μόνοι μας, ἀλλά νά τό μοιραστοῦμε καί μέ ὄσους περισσοτέρους μποροῦμε. Ἡ Ἐκκλησία ἔτσι πορευόταν πάντοτε στό διάβα τῆς ἱστορίας: διανέμοντας τόν πάντοτε ἀδαπάνητο θησαυρό Της στόν κόσμο καί πλουτίζοντας τά πάντα.

Τέκνα μου ἀγαπητά,

Μοιράζομαι ὅλες τίς παραπάνω σκέψεις μαζί Σας στήν συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς περιόδου, προκειμένου νά Σᾶς

καταστήσω κοινωνούς τῆς ἀγωνίας μου, ἀλλά καί τῆς ἀγάπης μου γιά ὅλους τούς ἀδελφούς μας καί ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ, ἰδιαίτερος δέ γιά τούς νέους καί τίς νέες μας.

Ζοῦμε σέ ἐποχές, πού πολλοί ἀγωνίζονται –ἐν ὀνόματι μάλιστα τῆς ψευδο-ἐλευθερίας τους, τί τραγικό!- νά φαλκιδεύσουν τήν πραγματική ἐλευθερία καί τήν ἐλεύθερη διάθεση τῶν παιδιῶν μας γιά τή ζωή τοῦ Χριστοῦ. Καί τό πράττουν αὐτό, γιατί γνωρίζουν καί βλέπουν ὅτι οἱ νέοι ἄνθρωποι, στήν πραγματικότητα, διψοῦν γιά τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Πονοῦν τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του.

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία, ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καί ἐφέτος, μέ πολλή ἀγάπη καί συναντίληψη στήν ἐσωτερική αὐτή ἀνάγκη τῶν νέων ἀνθρώπων θά λειτουργήσῃ σέ κάθε Ἐνορία Νεανικές Κατηχητικές Συναντήσεις Παιδιῶν καί Νέων γιά ὅλες τίς ἡλικίες, ὅπου ἐλεύθερα καί ἀβίαστα καλοῦνται νά συμμετάσχουν, γιά νά γνωρίσουν τή ζωή τῆς ἐλευθερίας, πού μᾶς χάρισε ὁ Χριστός.

Σᾶς παρακαλῶ καί Σᾶς προτρέπω πατρικά νά μιλήσετε στά παιδιά Σας γιά τήν Ἐκκλησία. Νά τά καθοδηγήσετε σ' Αὐτήν. Νά τά προτρέψετε νά συμμετάσχουν στίς Συναντήσεις καί νά μὴν τούς στερήσετε τή χαρά τῆς ζωντανῆς σχέσης μέ τό Χριστό καί τούς ἀνθρώπους.

Βέβαιος ὅτι δέν θά μοῦ στερήσετε τή χαρά τῆς ἐπικοινωνίας ὅλων μας μέ τό Χριστό, Σᾶς ἀσπάζομαι πατρικά καί διατελῶ,

Εὐχέτης Σας ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ὁ χαριζόμενος Χριστός

Σημειώσεις:

1. Ἡ παρούσα νά ἀναγνωσθῇ ἀργά καί καθαρά στό ἐκκλησιασμά τῆς Κυριακῆς 28 Σεπτεμβρίου 2008, πρὶν τήν τέλεση τοῦ Ἀγιασμοῦ γιά τήν ἑναρξη τῶν Κατηχητικῶν.

2. Παρακαλῶ νά προσπαθήσετε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις ὥστε σέ ὅλες τίς Ἐνορίες μας νά λειτουργήσουν κανονικά τά Κατηχητικά Σχολεῖα, ὅλων τῶν βαθμίδων (Δημοτικοῦ - Γυμνασίου - Λυκείου). Τά Βοηθήματα πού φέτος θά χρησιμοποιηθοῦν θά εἶναι τά ἐξῆς:

- **Κατωτέρου:** «ΟΛΟΙ ΑΔΕΛΦΙΑ»
- **Μέσου:** «Ο ΚΑΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ»
- **Ἀνωτέρου:** «ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»

Ἀπό τό Βιβλιοπωλεῖο μας «ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ» (Ἀβάντων 32 – Χαλκίδα – τηλ. 22210.79217) παρακαλῶ νά προμηθευθῆτε ἀμέσως τό Κατηχητικό ὑλικό, τό ὁποῖο θά πληρώσουν οἱ Ἐνορίες καί ὄχι ἀσφαλῶς οἱ Κατηχητές.

Ὅπως ἤδη γνωρίζετε, γιά τά θέματα τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, θά μπορεῖτε νά συννεοῦσθε καί νά συνεργάζεσθε μέ τόν Ὑπεύθυνο Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμ. π. Ἰωάννη Καραμούζη – Ἱεροκήρυκα, ὁ ὁποῖος πρόθυμα θά σᾶς συνδράμει σέ κάθε σας ἀνάγκη.