



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 926

Χαλκίδα 1 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48<sup>η</sup>

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

*Πρός*

*Τόν Ιερό Κλήρο και τόν εὐσεβῆ Λαό*

*τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων*

**Θέμα:** «Ἐναρξη τῶν Νεανικῶν Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἐπικοινωνῶ μαζί Σας, μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή μου, στήν ἀρχή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, προκειμένου νά Σᾶς εὐχηθῶ πλούσια τή Θεία εὐλογία καί νά Σᾶς ὑπενθυμίσω τήν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν Νεανικῶν Συνάξεων στίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Προσκαλῶ ὅλους Σας, Ἱερεῖς, Γονεῖς καί τά ἐλπιδοφόρα παιδιά μας νά βοηθήσετε, ὥστε στήν Τοπική μας Ἐκκλησία νά ὑπάρξουν πολλές ἐστίες νεανικῆς ζωῆς καί δημιουργικότητας.

Ἡ κατήχηση εἶναι πρωταρχικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ κάθε πιστός, πού ἐλεύθερα μετέχει στή ζωή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, καλεῖται κατ' ἀρχήν νά γνωρίσει τόν μόνο Ἀληθινό Θεό καί τί συνεπάγεται αὐτή ἡ πίστη γιά τή ζωή του.

Ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι μία μαγική διαδικασία, ἀλλ' ἀπαιτεῖ τήν ἐνσυνείδητη ἀποδοχή της ἐκ μέρους τοῦ ἀνθρώπου. Μέ πολλή ἀγάπη, ὅμως, συζητᾶ μαζί του καί τόν καλεῖ νά ζήσει τή ζωή καί τίς ἐμπειρίες της.

Ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι θεωρία ἢ μία ἀπλή οἰκογενειακή παράδοση ἢ ἕνα ἀκόμη ἔθιμο τοῦ λαοῦ μας, ἀλλ' ἡ καθημερινή ἐμπειρία τῆς κοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Τριαδικό Θεό, ἡ ὁποία βιώνεται μέ τήν προσευχή καί τή βαθεῖα

γνώση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί κυρίως τῆ Θεία Λειτουργία, μέ τήν μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.

Πίστη καί ζωή στήν Ἐκκλησία, συγκεφαλαιώνονται σέ ἓνα Ὄνομα: Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ τέλεια πίστη μας εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ζωή ἡ ἴδια εἶναι ὁ Χριστός.

Σ' αὐτή τῆ ζωῆ, τῆ ζωῆ τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι κατ' ἐξοχήν κοινωνική, στό πρότυπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἀλλά καί ἐξαιρετικά φιλόνητο, θέλω νά Σᾶς καλέσω, ἀγαπητά μου παιδιά καί γι' αὐτό Σᾶς προτρέπω καί Σᾶς παρακαλῶ νά ἀκούσετε τήν φωνή τοῦ πνευματικοῦ πατέρα καί Ἐπισκόπου Σας, πού τόσο Σᾶς ἀγαπᾶ καί ἐπιθυμῶ νά γνωρίσετε τόν Χριστό καί νά ζήσετε μαζί Του.

Σᾶς προσκαλῶ ὅλους στίς Κατηχητικές – Νεανικές Συνάξεις τῆς Ἐνορίας Σας, ὅπου οἱ καλοί μας Ἱερεῖς καί οἱ Κατηχητές καί οἱ Κατηγήτριες Σᾶς περιμένουν γιά νά γνωρίσετε ὅλοι μαζί ποιός εἶναι ὁ Χριστός καί τί προσφέρει στόν καθέναν ἀπό Σᾶς προσωπικά.

Ἀψηφῆστε ὅλες τίς «σειρήνες», πού λέγουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν κάνει τίποτε καί ἐλάτε νά δεῖτε μέ τά μάτια Σας τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, πόσο στοργική εἶναι ἡ φροντίδα τῆς ἡ μητρική.

Σήμερα, πού ξεκινοῦν τά Κατηχητικά, παρακαλῶ ὅλους Σας, νά μᾶς δώσετε μιάν ἄλλην εὐκαιρία γιά νά Σᾶς δείξουμε πόσο Σᾶς ἀγαπᾶμε.

Εὐχαριστῶ θερμά πού κάματε τόν κόπο καί ἀκούσατε τήν ταπεινή φωνή τοῦ Ἐπισκόπου Σας καί πατρικά Σᾶς εὐχομαι ἡ Χάρις τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά Σᾶς συντροφεύει πάντοτε.

Εὐχέτης Σας ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

*ὁ χαριῶδες χριστοδωξασ*