



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1146

Χαλκίδα 27 Νοεμβρίου 2009

**ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49<sup>η</sup>**

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

*Πρός*

*Τόν Ἱερό Κλήρο καί τόν Εὐσεβῆ Λαό*

*τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.*

**Θέμα:** «Περί τοῦ Ἑράνου Ἀγάπης 2009».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί συλλειτουργοί,  
Χριστιανοί μου εὐλογημένοι,

Φθάσαμε μέ τή Χάρη τοῦ Φιλανθρώπου Κυρίου μας στίς εισόδους τῆς μεγάλης καί παγκόσμιας ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

Δοξολογοῦντες τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, γιά τήν ἄφατη πρός ἡμᾶς εὐσπλαχνία Του, καλούμεθα νά Τόν ἀκολουθήσουμε πιστά στή ζωή μας καί νά Τόν μιμηθοῦμε στόν καθημερινό μας βίο, ἀγωνιζόμενοι νά ἀποβάλλουμε τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ τό βαρῦ μανδύα καί νά ἐνδυθοῦμε σπλάγχνα οἰκτιρῶν καί ἀγάπης.

Μία εὐλογημένη εὐκαιρία, πρός αὐτή τήν κατεύθυνση, μᾶς προσφέρει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, μέ τήν διεξαγωγή τοῦ Ἑράνου τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος θά λάβει χώρα ἀπό τίς 13 ἕως καί τίς 19 Δεκεμβρίου 2009.

Ομάδες φιланθρώπων χριστιανῶν ἐθελοντῶν θά κρούσουν τήν θύρα τῆς καρδιάς Σας, ὅταν θά κτυπήσουν τό κουδούνι τῆς πόρτας τοῦ σπιτιοῦ Σας. Προσέξτε πῶς θά τοὺς ὑποδεχθῆτε. Τά χέρια πού θά ἀπλωθοῦν καί θά ζητιανέψουν, ὄχι γιά τόν ἑαυτό τους, ἀλλά γιά τοὺς ἔχοντες ἀνάγκη ὑλικῆς βοήθειάς ἀδελφούς τους, εἶναι τά χέρια τοῦ Ἰδιοῦ τοῦ Θεοῦ.

Μήν τά ἀφήσετε ἄδεια!

Ἀπό τά κεράκια πού ἀνάβετε στίς Ἐκκλησίες τῶν Ἐνοριῶν σας καί τά Μοναστήρια μας καί ἀπό τά ἔσοδα τοῦ Ἑράνου τῆς Ἀγάπης ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐπιτελεῖ ἓνα σπουδαῖο κοινωνικό καί φιλανθρωπικό ἔργο.

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι, ἀπό 1<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2008 ἕως καί 31<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009, δαπανήθηκαν γιά τή φιλανθρωπική δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας μας **2.781.288,51 ΕΥΡΩ**.

Αὐτά εἶναι δικές σας προσφορές, τίς ὁποῖες φροντίζουμε καί τίς διαχειριζόμαστε τίμια, ὡς τοῦ Θεοῦ ἐφορῶντος.

Γνωρίζω ότι έφέτος τά πράγματα είναι δυσκολότερα από τά προηγούμενα χρόνια, λόγω τής οικονομικής κρίσης, ή όποία ταλανίζει καί τήν Πατρίδα μας, αλλά καί κάποιου θορύβου σχετικά μέ τά περιουσιακά τής Έκκλησίας καί τή φορολογία Της.

Γιά μέν τό πρώτο, τήν οικονομική μας δυσκολία, ύπάρχει ή απάντηση του Ίερού Χρυσοστόμου.

Μήν πῆς, λέγει ό Ίερός Πατήρ, ότι είσαι φτωχός καί δέν μπορεῖς νά κάμης έργα αγάπης καί νά προσφέρης, γιατί θά σέ κρίνει τό δίλεπτο τής χήρας, από τήν γνωστή σέ όλους μας Εὐαγγελική περικοπή.

Χήρα γυναίκα εκείνη, χωρίς στόν ήλιο μοίρα, έβαλε όλο της τό βίος, 2 λεπτά, στό Ταμείο τής Έκκλησίας καί επαινέθηκε από τήν Ίδιο τόν Χριστό, ακριβώς γιατί έδωσε ένώ δέν είχε, σέ αντίθεση μέ πολλούς πού έχουν καί δέν προσφέρουν.

Γιά τό δεύτερο, σās πληροφοροῦμε ότι ή Τοπική μας Έκκλησία, στά πλαίσια του Ένιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.), προσέφερε στό Κράτος τό ποσόν τῶν **31.592,97 ΕΥΡΩ**. Καί άπλως σās αναφέρουμε, μόνο γιά νά γνωρίζετε, ότι δέν έξαιρέθηκαν άπ' αυτή τή φορολογία, οὔτε τό Γηροκομείο Χαλκίδος, οὔτε καί τό Όρφανοτροφείο μας!

Τέκνα μου αγαπητά καί περιπόθητα,

Σās ευχαριστῶ εκ καρδίας γιά τίς μέχρι τώρα προσφορές σας καί σās παρακαλῶ νά συνεχίσετε νά μās βοηθήτε. Σκεφθήτε ότι δέν είναι μόνο ή οικονομική κρίση πού κάνει τή ζωή μας δύσκολη, αλλά καί ή έλλειψη τής αγάπης.

Αναλογισθήτε ότι ένώ τά έσοδά μας μειώνονται, αυξάνονται καθημερινά αυτοί πού κτυποῦν τήν πόρτα τής Ίερας Μητροπόλεως καί ελπίζουν ότι ή Έκκλησία δέν θά τούς άπογοητεύσει.

Θυμηθείτε τά λόγια του Κυρίου· *Μακάριοι οί ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται!* καί αναλόγως πράξατε.

Μέ τή βεβαιότητα τής πρόθυμης ανταπόκρισής σας, γιατί αυτή έχει μισθό από τό Θεό, σās ευγνωμονῶ εκ τῶν προτέρων καί σās εύχομαι πανευφρόσυνο έορτασμό καί πλούσιο τό έλεος του Θεού καί τώρα καί πάντοτε.

Μέ πατρική αγάπη καί στοργή

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

*Γεωργίου Χαλκίδος Χρυσόστομος*

**Σημείωση:** Νά αναγνωσθῆ στό έκκλησίασμα τῶν Κυριακῶν 6 καί 13 Δεκεμβρίου 2009.