



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 234

Χαλκίδα 16 Φεβρουαρίου 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55^η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρὸς

Τὸν Ἱερό Κλήρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἱστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Τέκνα μου ἀγαπητὰ,

Ἐφθασε καὶ πάλι ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Εἶναι περίοδος ἔντονου πνευματικοῦ ἀγῶνος, ὥστε νὰ προετοιμασθοῦμε καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ προσκυνήσουμε ἀκατακρίτως τὰ σεπτὰ πάθη καὶ τὴν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Γνωρίζοντας ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία τὴν ὠφέλεια τῶν πνευματικῶν ἀθλημάτων, μᾶς προτρέπει νὰ εἰσέλθουμε στὸ στάδιο, μετὰ χαρᾶς καὶ φαιδρότητας, γιατί, ὅπως λέγει χαρακτηριστικὰ καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος, δὲν στεφανώνεται ὁ ἄκαρδος καὶ δὲν στήνει τρόπαιο ὁ κατηφής.

Σκοπὸς εἶναι νὰ ἐπιμεληθοῦμε τὴν ψυχὴ μας καὶ νὰ τὴν ἀποπλύνουμε ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα.

Ἡ ἁμαρτία μᾶς ταλαιπωρεῖ. Ἐξ' αἰτίας τῆς κακῶς ἔχομεν! Ἡ ἴαση καὶ ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴν φοβερὴ αὐτὴ κάκωση ἔρχεται διὰ τῆς μετανοίας. Καὶ γιὰ νὰ μὴ μείνει ἀργή ἡ μετάνοια, πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὴ νηστεία.

Δὲν εἶναι ἡ νηστεία νεώτερο ἐφεύρημα τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι κειμήλιο Ἱεροῦ, πὺν παραλάβαμε ἀπὸ τοὺς πατέρες μας. Ἔχει μάλιστα τὴν ἴδια ἡλικία μὲ τὴν ἀνθρωπότητα, ἀφοῦ νομοθετήθηκε ἀπ' τὸν ἴδιο τὸ Θεὸ στὸν Παράδεισο καὶ δόθηκε στοὺς πρωτοπλάστους.

Αὐτὴ, λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, ἀποκρούει τοὺς πειρασμοὺς, ἐτοιμάζει πρὸς τὴν εὐσέβεια, εἶναι σύννοικος τῆς νηφαλιότητος καὶ δημιουργὸς τῆς σωφροσύνης. Αὐτὴ ἀγιάζει τοὺς πιστοὺς καὶ κάμει τέλειον τὸν Ἱερέα, διότι (ὁ

Ἰερεὺς) δὲν εἶναι δυνατὸν χωρὶς νηστείαν νὰ ἀποτολμήσῃ τὴν Ἰερουργία. Εἶναι ἡ νηστεία χειραγωγὸς στὴν κατὰ Θεὸν ζωὴ καὶ πολιτεία.

Καὶ βέβαια ὅλα αὐτὰ τὰ καλὰ τὰ ἐπιτυγχάνει ἡ ἀληθινὴ νηστεία, ἡ ὁποία δὲν περιορίζεται μόνον στὴν ἀποχὴ ὠρισμένων τροφῶν, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται στὴν ἀποξένωσή μας ἀπὸ τὰ κακὰ.

Πάλι μᾶς συμβουλεύει σχετικὰ ὁ Μέγας Βασίλειος:

Λῦσε τὰ δεσμὰ τῆς ἀδικίας.

Συγχώρησε τὸν πλησίον γιὰ τὴν λύπη,
συγχώρησέ τον γιὰ τὰ χρέη.

Δὲν τρώγεις κρέατα, ἀλλὰ μὴν τρώγεις καὶ τὸν ἀδελφὸ σου μὲ τὴν κατάκριση. Δὲν πίνεις κρασί, ἀλλὰ νὰ εἶσαι ἐγκρατὴς στὶς ὕβρεις καὶ στοὺς περιττοὺς λόγους. Περιμένεις τὸ βράδυ γιὰ νὰ λάβεις τροφή, ἀλλὰ μὴν τρέχεις ὅλη τὴν ἡμέρα στὰ δικαστήρια.

Ταυτόχρονα, ἄς εὐφρανθοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Κύριο, μὲ τὴ μελέτη τῶν θείων Του λόγων, μὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ τὴν συμμετοχὴ μας στὶς Ἰερὲς ἀκολουθίες, μὲ τὴν διακονία τῶν πτωχῶν, τῶν ἀσθενῶν, τῶν ξένων καὶ τῶν ἀστέγων καὶ τὴν σωτήρια ἐλεημοσύνη.

Ἀγαπητὰ μου παιδιά,

Στὸ κατώφλι τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εὐρισκόμενοι, ἄς συγχωρήσουμε ἀπὸ καρδίας ἀλλήλους καὶ ἄς ἀναλάβουμε τὸν ἀγῶνα. Κανείς μας νὰ μὴ μείνει ἔξω ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν ἀγωνιζομένων.

Οἱ Ἄγγελοι καταγράφουν τοὺς ἀγωνιζομένους, ὁ διάβολος χαίρεται γιὰ τοὺς ράθυμους καὶ τοὺς λιποτάκτες.

Σᾶς εὐχομαι ὀλοψύχως δύναμιν ἐξ' Ὑψους, Καλὴ καὶ εὐλογημένη Τεσσαρακοστή καὶ Καλὴ Ἀνάσταση!

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ὁ χαριόδοτος χριστόφορος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθῇ τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς στὸ ἐκκλησίασμα, ἀντὶ κηρύγματος.