



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 321

Χαλκίδα, Άγιον Πάσχα 2011

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57η

### Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός

Τόν Ιερό Κλήρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό  
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,  
Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Τέκνα μου ἀγαπητά, **Χριστός Ανέστη!**

Τούτη τή μοναδική νύκτα, κατά χιλιάδες, συναθροίζομαστε στίς Ἐκκλησιές, ἔχοντας στήν καρδιά μας ἀσίγαστο πόθο, ν' ἀκούσουμε τό χαρμόσυνο «Χριστός Ανέστη», πού διαψεύδει ὅσους μελαγχολικά διακηρύττουν ὅτι ὁ θάνατος εἶναι ἀθάνατος καί ὁ μόνος πού δέν γερνά.

Προηγουμένως, βρεθήκαμε μέσα στήν Ἐκκλησιά, βυθισμένοι γιά λίγο στό σκοτάδι, συμβολικό τῆς σκιάς τοῦ θανάτου. Ἐξῆλθε, ὅμως, ἀπό τῆς πύλης, τῆς δικῆς Του, τῆς βλεπούσης κατά ἀνατολάς, τῆς ὥραίας, στό πρόσωπο τοῦ λειτουργοῦ, Ἐκεῖνος ὁ Ὅποιος εἶναι τό ἀνέσπερο καί ἀπρόσιτο Φῶς· καί μᾶς κάλεσε νά λάβουμε, διά τῶν Ἱερατικῶν χειρῶν, τό φῶς, δηλαδή Αὐτόν τόν Ἴδιο τόν Χριστό, πού εἶπε· «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου»<sup>1</sup>.

Πλημμύρισε ἡ Ἐκκλησία ἀπ' αὐτήν τήν οὐράνια φωτοχυσία. Ἡ Ζωή ἐνίκησε καί ἐπάτησε τό θάνατο. Τώρα πιά δέν κυριεύει αὐτός τό γένος τῶν ἀνθρώπων. Τό κράτος του συνετρίβη ἀπό τόν ἀναστάντα Κύριο, πού ἠγέρθη ἐκ τοῦ τάφου ὥραϊος καί προσεφώνησε· «Χαίρετε»<sup>2</sup>!

Αὐτός ὁ ζωοδότης εἶχε πεῖ γιά τόν ἑαυτό Του «Ἐγώ εἰμί ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή»<sup>3</sup> καί εἶχε περιγράψει τόν σκοπό τῆς ἐπί γῆς παρουσίας Του μέ τούς λόγους· «Ἐγώ ἦλθον ἵνα ζωήν ἔχωσι καί περισσόν ἔχωσι»<sup>4</sup>.

Γί' αὐτό καί ἡ ἀγία μας Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ ὅλους σέ μιά προσωπική σχέση μαζί Του. Καί, ὅπως πάντα, μέ γλῶσσα στοργική καί ἀληθινή, μᾶς προτρέπει: Καθαρίσατε, παιδιά μου, τίς σωματικές καί πνευματικές αἰσθήσεις σας, ἀπό κάθε μολυσμό καί πάθος. Ἄν καθαρίσετε τήν ὄρασή σας

<sup>1</sup> Ἰωάν. 8, 12.

<sup>2</sup> Ματθ. 28, 9.

<sup>3</sup> Ἰωάν. 11, 25

<sup>4</sup> Ἰωάν. 10, 10.

ἀπό κάθε αισχρή και πονηρή θεωρία και φυλάξετε τούς νοερούς ὀφθαλμούς σας καθαρούς, τότε θά ἀξιωθῆτε νά δῆτε, ὅσον εἶναι δυνατόν γιά τόν ἄνθρωπο, τό ἀπρόσιτο φῶς τῆς Ἀναστάσεως!

Ὅμοιως, ἐάν καθαρίσετε και τήν ψυχοσωματική σας ἀκοή ἀπ' ὅλα τά βλαπτικά και ἀντίχριστα μηνύματα, ὀλοκάθαρα και δυνατά θά ἀκούσετε τόν ἐξαστράπτοντα Χριστό νά λέει και σέ σᾶς· «Χαίρετε»<sup>5</sup> και «μή φοβεῖσθε»<sup>6</sup>! Αὐτό τό σωτήριο μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας ὀφείλουμε, συμφέρον μας εἶναι, νά τό ἐνστερνισθοῦμε.

Πολύς λόγος γίνεται σήμερα ἀπό πολλούς, σχεδόν ἀπ' ὅλους, γιά τήν κάθαρση και τήν ἀνάγκη καθάρσεως.

Παρά ταῦτα, ἐνῶ τή συζητοῦμε και τήν ἀκούουμε, δέν τή βλέπουμε. Γιατί; Ἀπλούστατα γιατί δέν τήν ἐννοοῦμε. Τήν ζητοῦμε γιά τούς ἄλλους και ἐκ μέρους τῶν ἄλλων και μάλιστα μόνο γιά θέματα ὑλικά, κί' ἄς μᾶς πνίγει ἡ δυσωδία τῆς σαρκολατρίας.

Ἡ Ἐκκλησία, ὅμως, μέ κρυστάλλινη καθαρότητα και λόγους ἀληθινούς και ἴσιους, δείχνει πρὸς ἄλλη κατεύθυνση. Ἐντός και ὄχι ἐκτός και πέριξ ἡμῶν! Διότι, ὅπως ἐδίδαξε ὁ ὀμόνος ἀναμάρτητος Κύριος, «ἐκ γάρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται τά κοινοῦντα (δηλαδή, τά μολύνοντα) τόν ἄνθρωπον· διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρία, βλασφημίαι...»<sup>7</sup> και ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναῖτης διαβεβαιώνει ὅτι «ὄποιος δέν βλέπει και δέν ἀκούει και δέν αἰσθάνεται πνευματικά, αὐτός εἶναι νεκρός»<sup>8</sup> και ἄς ἔχει ὄνομα και ἄς νομίζει ὅτι εἶναι ζωντανός. Μόνον οἱ καθαροί τῆ καρδία τόν Χριστόν ὄψονται<sup>9</sup>, προειδοποίησε ἄλλωστε ὁ Χριστός.

Τέκνα μου ἀγαπητά και περιπόθητα,

Σ' ἐκεῖνον, πού, διά τοῦ θανάτου Του, ἐπάτησε τόν θάνατο και προσφέρεται διαρκῶς σ' ὅλους μας, ὀφείλουμε παντοτεινή ἀγάπη και εὐγνωμοσύνη και δοξολογία.

Σέ λίγο, στή Θεία Λειτουργία, συνεορτάζοντες μέ τούς ἁγίους ἀγγέλους, θά Τοῦ ψάλλουμε, μέ στόμα γεμᾶτο χαρά, τόν ὕμνο τόν ἐπινίκιο. Μαζί Του θά ἐνωθοῦμε στή Θεία Εὐχαριστία, τρώγοντας τό σῶμα Του και πίνοντας τό αἷμα Του, εἰς ἄφεςιν ἁμαρτιῶν και ζωῆν τήν αἰώνιον.

Κανείς μας νά μή φύγη, πρίν τήν ὥρα του, ἀπ' αὐτή τή χαρά. Αὐτή ἡ εὐφρόσυνη νύκτα εἶναι δική μας. Δικαιούμεθα νά τήν ζήσουμε και νά τήν χαροῦμε και νά τήν τιμήσουμε.

Ἐκεῖνος, εἶναι ὁ ὀμόνος πού, ἀποδεχόμενος και τούς τελωνικούς στεναγμούς τῆς καρδιᾶς μας και τούς ἐλάχιστους σταλαγμούς τῶν δακρῶν μας, ἡμπορεῖ νά μᾶς καθάριση και νά μᾶς λαμπρύνη και νά μᾶς κἀνη μετόχους τοῦ φωτός και κοινωνούς τῆς θεότητός Του.

<sup>5</sup> Ματθ. 28, 9.

<sup>6</sup> Ματθ. 14, 27.

<sup>7</sup> Ματθ. 15, 19.

<sup>8</sup> Κεφ. πζ'.

<sup>9</sup> Ματθ. 5, 8.

Προσέλθετε πρὸς Αὐτόν, ἐνθαρρύνει ἡ Ἐκκλησία. Θὰ φωτισθῆτε καὶ δέν θὰ ντροπιασθῆτε.

Αὐτό σᾶς εὐχομαι ὀλοκαρδίως, γιά νά ζήσετε καί νά διαλαλήτε μέ ἀγαλλίαση, σέ κάθε στιγμή τῆς ζωῆς σας, Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος, συναναστήσας ὡς Θεός τό γένος τῶν ἀνθρώπων.

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν φιλήματι ἀγίῳ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ἰοῦχακιδος χρυσόστομος

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῆ, ἀργά καί καθαρά, τή νύχτα τῆς Ἀναστάσεως, εἰ δυνατόν ἀμέσως μετά τήν ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως.