



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1878

Χαλκίδα 14 Νοεμβρίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 60η
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρὸς
Τὸν Ἱερό Κληρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἰστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Ἀγαπητὰ μου παιδιά,

Κάθε χρόνο, τοῦτες τὶς γιορτινὲς μέρες, πού ζοῦμε τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς μόνης καὶ ἀνεπαισχύντου ἐλπίδος μας, διενεργοῦμε τὸν καθιερωμένο ἔρανο τῆς ἀγάπης.

Σκοπὸς εἶναι ἡ συγκέντρωση χρημάτων ἀπὸ τὶς δικές σας προσφορές, γιὰ νὰ συνεχίσουμε τὸ Φιλανθρωπικὸ μας ἔργο, τὸ ὁποῖο, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν βοήθεια ὅλων σας, ἐπιτελοῦμε.

Θυμίζω στὴν ἀγάπη σας ὅτι, ἡ τοπικὴ μας Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἄλλους οικονομικοὺς πόρους, ἐκτός ἀπ' ἐκείνους πού προέρχονται ἀπὸ τὸ δικὸ σας τὸ κεράκι, πού ἀνάβετε στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς μας, τὰ Προσκυνήματα καὶ τὰ Μοναστήρια μας, ἀπὸ τὸ ὁποῖο γίνονται ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἔργα καὶ ἐνισχύεται καὶ τὸ κοινωνικὸ μας ἔργο. Σ' αὐτὰ τὰ ἔσοδα προστίθενται οἱ διάφορες δωρεές φιλανθρώπων χριστιανῶν μας, κάποιες δυσκοφορίες καὶ κυρίως ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης.

Σᾶς γνωρίζω ὅτι, ἀπὸ 1^{ης} Νοεμβρίου 2010 ἕως καὶ 31^η Ὀκτωβρίου 2011, δαπανήθηκαν 2.252828,39 € (767.651.274 δραχ.) γιὰ τοὺς ἀναξιοπαθοῦντες καὶ ἔχοντες ἀνάγκη ἀδελφοὺς μας, ἐνῶ κατὰ τὸ ἴδιο διάστημα ἡ τοπικὴ μας Ἐκκλησία ἀπέδωσε φορολογία στὸ Κράτος τὸ ποσὸν τῶν 76.086,09 €. Λεπτομερέστερα θὰ ἐνημερωθῆτε καὶ ἀπὸ τὸ φυλλάδιο, πού ἐτοιμάσαμε καὶ θὰ σᾶς προσφερθεῖ μὲ τὴν εὐθύνη τῶν Ἱερέων τῆς Ἑνορίας σας.

Σᾶς παρακαλῶ νὰ ἀνοίξετε τὴν θύρα τῆς καρδιάς σας καὶ τοῦ σπιτιοῦ σας κί' ἐφέτος. Ὁ ἔρανος θὰ διεξαχθεῖ ἀπὸ 11^{ης} ἕως καὶ 18^{ης} Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.. Οἱ ἐθελοντές καὶ οἱ ἐθελόντριες, πολυτιμότετοι συνεργάτες καὶ συνεργάτιδες μας, θὰ σᾶς ἐπισκεφθοῦν καὶ θὰ ζητήσουν τὴν συνδρομὴ σας. Προσφέρετε, σᾶς παρακαλῶ, μὲ ἀπλοχεριὰ καὶ εὐχαρίστηση.

Σὰν νὰ ἀκούω τὸ δισταγμὸ μερικῶν· Φέτος εἶμαστε πολὺ δύσκολα. Τὸ γνωρίζω, ἀφοῦ κί' ἐγὼ στὸν κόσμον αὐτὸ ζῶ. Τὸ αἰσθάνομαι κάθε μέρα, ἀπὸ τὶς ἀναρίθμητες περιπτώσεις πού φθάνουν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη καὶ καλοῦμαι νὰ ἐνισχύσω. Ὡστόσο, λέω καὶ ξαναλέω, γίναμε πτωχοί, ὅμως μὴ γίνουμε καὶ σκληρόκαρδοι.

Ἐξάλλου, ὑπάρχουν καὶ πιὸ πτωχοί ἀπὸ μᾶς. Δὲν θὰ πτωχεύσουμε, ἄλλωστε, ἐὰν προσφέρουμε κάτι στὸν ἔρανο. Μὴ ξεχνοῦμε δὲ ὅτι στὴν Ἐκκλησία μας μαθαίνουμε νὰ μοιραζόμαστε ὄχι μόνο τὰ ἀγαθὰ μας, ἀλλὰ καὶ τὴ ζωὴ μας! καὶ ὅτι μακάριον ἐστὶ τὸ δίδοναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων καὶ σᾶς εὐχομαι πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ σας.

Καλὰ Χριστούγεννα!

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ στοργή.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ