



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1275

Χαλκίδα 7 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 69^η

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

Πρός

Τόν Ίερό Κλήρο καί τόν εύσεβή Λαό

τῆς Ίεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας καί Βορείων Σποράδων

Θέμα: «Έναρξη λειτουργίας τῶν Νεανικῶν Συντροφιῶν καί Κατηχητικῶν Συνάξεων τῆς Ίεράς Μητροπόλεως».

Άγαπητοί Πατέρες καί εύλογημένοι μου Χριστιανοί,

Ἡ ζωή μας μέσα στόν εύλογημένο χῶρο τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας εἶναι μιά διαρκῆς μαθητεία.

Όλοι μας, ἀναγνωρίζοντας τήν πτωχεία μας, ἐναγώνια ζητοῦμε ἀπό τόν Μοναδικό Καθηγητή καί Διδάσκαλό μας, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό νά μᾶς διδάξη τά δικαιώματά Του.

Κί Ἐκεῖνος ἀνταποκρίνεται παρέχοντας τή μοναδική καί ἀνεπανάληπτη διδασκαλία Του καί τόν ἑαυτό Του, ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν.

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνα πνευματικό Σχολεῖο, μέσα στό ὁποῖο διδάσκεται ἡ ἀληθινή πίστη καί τό ὀρθόδοξο ἠθος, ὁ σωστός δηλαδή τρόπος τῆς ζωῆς, πού σώζει τόν ἄνθρωπο.

Σ' αὐτά τά πλαίσια, Χάριτι Θεοῦ, λειτουργοῦν καί οἱ νεανικές Κατηχητικές συντροφίες, πού ἀποτελοῦν μιά ἀκόμη ἔκφραση τῆς ἀγάπης μας πρὸς τή νεολαία μας.

Ἐκεῖ, μέσα ἀπό διάλογο καί ποικίλες δραστηριότητες, μορφώνονται κατὰ Χριστόν τά παιδιά μας. Δέν ἀποσκοποῦμε στό νά γίνουν τά παιδιά μας ἀπλῶς καλοί ἄνθρωποι –πού κί αὐτό στήν ἐποχή μας εἶναι πολύ σημαντικό- ἀλλά νά γίνουν ἀναγεννημένοι ἄνθρωποι, ἐνσυνείδητα μέλη τῆς Ἐκκλησίας, στήν ὁποία ἀπό τή νηπιακή τους ἡλικία ἐντάχθηκαν, χάρις στό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τῶν γονέων τους, νά ζοῦν μέσα στή Χάρη τῶν Ίερῶν Μυστηρίων τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι, βέβαια, ἀλήθεια ὅτι αὐτός ὁ εὐλογημένος θεσμός ἔχει πολλακίς κατηγορηθῆ, ὡστόσο παραμένει ὡς ἕνας δρόμος μέσα ἀπ' τόν ὁποῖο καταβάλλεται φιλότιμη ἢ προσπάθεια, νά ζήσουν, ὄχι ἀπλά νά μάθουν, τά παιδιά μας ἔτι περισσότερο τó ἐκκλησιαστικό γεγονός. Σήμερα μάλιστα πού τó Σχολεῖο δέν φαίνεται νά δείχνῃ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τήν Κατήχηση τῶν παιδιῶν, μέσω τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν (ἀφοῦ καί οἱ ὠρες ἔχουν μειωθεῖ καί ὁ χαρακτήρας τοῦ μαθήματος ἀλλάζει), ἀλλά καί ἡ οἰκογένεια στό ἴδιο περίπου μήκος κύματος κινεῖται, εἶναι μεγάλη καί ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά βοηθήσουμε ὅλοι μας τήν προσέλευση τῶν παιδιῶν.

Ἀσφαλῶς κί ἔμεῖς οἱ Κληρικοί, πού ἔχουμε ἀναλάβει τήν τεράστια εὐθύνη νά κηρύξουμε τόν Ἐσταυρωμένο καί Ἀναστάντα Κύριό μας καί τό Εὐαγγέλιό Του, πρέπει μέ ζωηρότερο τó ἐνδιαφέρον νά ἐξέλθουμε καί νά συναντήσουμε τά παιδιά μας καί μέ στοργή νά τά προσκαλέσουμε· «ἔρχου καί ἴδε» (Ἰωάν. 1, 47). Καί ὅπωςδήποτε σέ συνεργασία μέ τούς ἐθελοντές Κατηγητές μας καί Κατηγήτριές μας νά ἐργασθοῦμε γιά τήν ἀναβάθμιση τῶν Κατηχητικῶν μας.

Ἡ ἀναβάθμιση αὐτή δέν σημαίνει ἐκπτώση καί ἐκκοσμίκευση, ἀλλά ἐπιλογή θεαρέστων τρόπων μύησης τῶν νέων στήν ὑγιαίνουσα διδασκαλία, στό κάλλος τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι καί ἡ ὁμορφιά τῆς ζωῆς.

Μ' αὐτές τίς σκέψεις, εὐλογοῦμε τή νέα Κατηχητική Περίοδο, ἡ ὁποία ἀρχίζει τήν Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου καί προσκαλοῦμε τά παιδιά μας νά μᾶς δώσουν τή χαρά τῆς παρουσίας των στίς νεανικές συντροφίες τῆς Ἐνορίας των, ἀπ' ὅπου καί θά πληροφορηθοῦν τό πρόγραμμα καί ὅλα τά σχετικά.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Σημειώσεις:

1. Ἡ ἐναρξη νά γίνῃ ἐπίσημα τήν Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου 2012, μέ Ἄγιασμό, τόν ὁποῖο θά τελέσετε μετά τήν Θεία Λειτουργία, παρουσία τῶν Κατηχητῶν καί τῶν παιδιῶν.
2. Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῆ ἀργά καί καθαρά, πρὶν τόν Ἄγιασμό ἐνάρξεως τῶν Κατηχητικῶν, κατά τήν ἀνωτέρω Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου 2012.
3. Ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐγκαίρως νά προμηθευθῆτε τά Κατηχητικά βοηθήματα, τά ὁποῖα θά χρησιμοποιήσουν οἱ Κατηχητές. Ἐπίσης, ὑλικό ὑπάρχει καί στήν ἴστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου www.catichisis.gr.