



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.  
1891

Έν Χαλκίδι τῇ 6ῃ Νοεμβρίου 2013

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 78<sup>η</sup>

### Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός  
Τόν Ἱερό Κλῆρο  
καί τόν εὐσεβῆ λαό  
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

**Θέμα:** «Περί τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Ἑράνου Ἀγάπης 2013».

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Ἀπευθύνομαι καί πάλι στήν ἀγάπη σας καί, δι' ὅλων μου τῶν δυνάμεων, σᾶς παρακαλῶ, νά ἐνισχύσετε τόν Ἑρανο τῆς Ἀγάπης, ὁ ὁποῖος θά διεξαχθεῖ στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ἀπό 15<sup>ης</sup> ἕως καί 21<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2013.

Νομίζω πῶς δέν εἶναι ἀνάγκη νά περιγράψω τά δεινά ἀποτελέσματα τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία μαστίζει τήν Πατρίδα μας τά τελευταῖα χρόνια. Ὅλοι σχεδόν ὑποφέρουμε, ὄχι μόνο ἀπό τίς δικές μας ἐλλείψεις, ἀλλά, κυρίως, ἀπό τό ἀπερίγραπτο δράμα συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι στεροῦνται καί τά πλέον ἀπαραίτητα πρὸς τό ζεῖν καί ψάχνουν ἀπελπισμένα, ἀκόμη καί στούς κάδους ἀπορριμάτων, ὡς ἄλλοι «πτωχοί Λάζαροι» τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, νά βροῦν κάτι νά φάγουν.

Ἐμεῖς οἱ Κληρικοί καί ὅσοι ἀπό σᾶς τούς Λαϊκούς ἀδελφούς μας βοηθεῖτε ἐθελοντικά τό πλούσιο φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας,

σέ Ένοριακό και Μητροπολιτικό επίπεδο, είμεθα μάρτυρες αδιάψευστοι, τών αναριθμητών περιπτώσεων αναξιοπαθόντων ανθρώπων, πού προστρέχουν και ζητοῦν τήν ήθική και ὑλική βοήθειά μας.

Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο μέ τά Ένοριακά του παραρτήματα, ή τράπεζα τροφίμων και ένδυμάτων, τά συσσίτια, τό κοινωνικό ιατρεῖο και φαρμακεῖο, τά φιλανθρωπικά μας Ίδρύματα, οἱ Κατασκηνώσεις, εἶναι δραστηριότητες πού λειτουργοῦν μέ τήν δική σας προσφορά και συμπαράσταση (για τήν ὁποία πάντοτε σᾶς εὐχαριστοῦμε και σᾶς μνημονεύουμε) προσφέρουν ανακούφιση στους προστρέχοντες, χωρίς βέβαια νά ἔχουμε τήν ψευδαίσθηση ὅτι λύνουμε ὅλα και σέ τέλειο βαθμό τά προβλήματα.

Ἡ ἀνεργία, πού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εἰδικά στόν τόπο μας, ὅπου ἔκλεισαν μεγάλα ἔργοστάσια, εἶναι ἕνας μέγας πόνος, ὁ ὁποῖος ἐπιβαρύνει, δυστυχῶς, και τήν ψυχική ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου και ὑποσκάπτει και ἀπειλεῖ και τήν κοινωνική τάξη και εἰρήνη. Πονᾷ κάθε μέρα ή ψυχή μου και κλαίει ή καρδιά μου, ὅταν κτυποῦν τήν πόρτα μου καθημερινά και μοῦ ζητοῦν ἐργασία και εὐρίσκομαι ἐν ἀδυναμία νά ἀνταποκριθῶ, ὅπως θά ἐπιθυμοῦσα, στά αἰτήματα.

Ἐμπρός, λοιπόν, σ' αὐτή τήν δύσκολη κατάσταση, σᾶς παρακαλῶ, νά ἐνισχύσετε μέ προθυμία και δίχως γογγυσμούς, ὅσο περισσότερο μπορεῖτε τόν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, πού ἀποτελεῖ τήν κύρια πηγή ἐσόδων τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Σᾶς πληροφορῶ ὅτι τό Ταμεῖο αὐτό προσέφερε τό ποσό τῶν **384.462,04 €**, για τό χρονικό διάστημα ἀπό 1<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2012 ἕως 31<sup>ης</sup> Ὀκτωβρίου 2013. Στό ἴδιο χρονικό διάστημα, τά Ένοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα προσέφεραν τό ποσό τῶν **196.349,30 €**. **Συνολικῶς και μέ τά φιλανθρωπικά Της Ίδρύματα, δηλαδή, ή Τοπική μας Ἐκκλησία προσέφερε, ἀπό 1<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2012 ἕως 31<sup>ης</sup> Ὀκτωβρίου 2013, τό ποσό τῶν 2.024.645,26 € για ἔργα ἀγάπης και φιλανθρωπίας.**

Οἱ ἄνθρωποι πνίγονται στήν κυριολεξία, γι' αὐτό μήν ἀναβάλουμε ή τό χειρότερο μήν ἀρνηθοῦμε τήν ἐλεημοσύνη, ή ὁποία και τόν Θεό εὐαρεστεῖ, ὅσο τίποτε ἄλλο, και τίς ψυχές τῶν κεκοιμημένων μας ἀναπαύει και τίς δικές μας ὠφελεῖ, συντελοῦσα στήν συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Δέν ἐξαγοράζουμε, βέβαια, μέ τήν κοσμική νοοτροπία, τήν ἄφηση, ἀλλά, δείχνοντας ἔμπρακτη ἀγάπη στό συνάνθρωπο, προκαλοῦμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τηρώντας τήν πιό βασική ἐντολή Του, ἐκεῖνη τῆς πρὸς ἀλλήλους ἀγάπης.

Πρὸς αὐτήν τήν κατεύθυνση κινούμενος και ὁ φιλανθρωπότατος Μέγας Βασίλειος, προτρέπει νά μήν ἀρνούμεθα τήν βοήθεια,

ἐπικαλούμενοι τῇ δικῇ μας ἔνδεια καί φτώχεια: «*Ὅταν κανεῖς προφασίζεται ὅτι δέν ἔχει νά δώσει γιατί εἶναι πτωχός, στήν πραγματικότητα εἶναι πτωχός ἀπό ἀγάπη, πτωχός ἀπό πίστη στόν Θεό, πτωχός ἀπό ἐλπίδα αἰώνια*», λέγει. Καί ἐάν εἶναι τόσο κατηγορηματικός στούς πτωχοῦς, εἶναι πολύ πιό ἀπαιτητικός καί αὐστηρός πρός τούς πλουσίους. Τούς ἀνελεήμονες πλουσίους ὀνομάζει «λωποδύτες», γιατί, ἐνῶ ἔχουν τήν δυνατότητα, δέν ἐνδύουν τόν γυμνό, δέν τρέφουν τόν πεινασμένο, δέν ἀπλώνουν τό χέρι τους νά προσφέρουν τό ἀργύριό τους, τό ὅποιο μάλιστα μερικοί συνέλεξαν ἀπό ἀδικίες καί τοκογλυφίες, ἀλλά τό παραχώνουν γιά νά τό διαφυλάξουν. Τούς θυμίζει ὅτι, ἐάν δέν μετανοήσουν εἰλικρινά, πρόκειται, κατά τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, νά ἀκούσουν ἀπό τά θεϊκά χεῖλη τό: «Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τό σκότος τό ἐξώτερον».

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σέ λίγες ἡμέρες θά ἐορτάσουμε, σὺν Θεῷ, τὰ Χριστούγεννα. Ὁ παντοδύναμος Θεός μας πτωχεύει γιά τό χατήρι ὅλων μας καί γιά τήν σωτηρία μας γίνεται ἄνθρωπος. Ἄν πραγματικά κατανοοῦμε, ὅσο εἶναι δυνατό σέ μᾶς τούς χοϊκοῦς νά καταλάβουμε, τό μέγεθος τῆς φιλανθρωπίας Του καί τῆς ἀνεκτίμητης προσφορᾶς Του καί ἐπιθυμοῦμε νά Τόν εὐχαριστήσουμε φιλότιμα καί ἀληθινά, δέν ἔχουμε παρά νά Τόν μιμηθοῦμε. Νά γίνουμε ΑΝΘΡΩΠΟΙ, νά εἴμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ σ' αὐτόν τόν ψεύτικο αἰῶνα, τόν ἀπατεῶνα καί ἀπάνθρωπο.

Σᾶς εὐχομαι τέτοια, ἀνθρώπινα καί θεανθρώπινα, καλά Χριστούγεννα καί σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων γιά ὅ,τι ἡ εὐγενική σας καρδιά θά προσφέρει, ἐπικαλούμενος γιά σᾶς καί τούς οἰκογενεῖς σας τήν Ἄνωθεν ἀντιπροσφορά.

Μέ πατρική στοργή

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**

**† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

**Σημείωση:** Ἡ παροῦσα νά ἀναγνωσθῇ ἀργά καί καθαρά στό ἐκκλησίασμα τῶν Κυριακῶν 8 καί 15 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.