



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. πρωτ. 540

Χαλκίδα 16- 9- 2002

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7η

Πρός
Τόν Ίερό Κληρο
Τῆς Ίερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ίστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Θέμα: Λειτουργία Κατηχητικῶν Σχολείων.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες,

Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας Σχολικῆς χρονιάς, ἀρχίζουν καί πάλι τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἀγίας μας Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα, ὡς γνωστόν, σκόπο ἔχουν τήν κατά Θεόν ἀγωγή καί πνευματική οἰκοδομή τῶν νέων ἀνθρώπων.

Πρόκειται γιά ἓνα σπουδαῖο διακόνημα τό ὁποῖο ἀπαιτεῖ, ἀλλά καί δικαιούται τό ἰδιαίτερο ποιμαντικό μας ἐνδιαφέρον καί τήν ἀνύστακτη φροντίδα μας.

Δέν ὑπάρχει πιό θεάρεστο ἔργο ἀπό τήν κατά Χριστόν μόρφωση τῶν νεόφυτων φίλων τοῦ Κυρίου μας. Σᾶς προτρέπω λοιπόν καί Σᾶς παρακαλῶ νά καταβάλετε κάθε προσπάθεια, ὥστε στήν ἐνορία σας νά λειτουργήσουν κανονικά τά Κατηχητικά Σχολεῖα, ὅλων τῶν βαθμίδων, (Δημοτικοῦ - Γυμνασίου - Λυκείου).

Λαμβάνετε τούς διορισμούς τῶν Κατηχητῶν, τούς ὁποίους σεῖς μᾶς προτεῖνατε γιά νά τούς διορίσουμε. Νά τούς ἐπιδώσετε μέ τήν πρός αὐτούς ἐγκύκλιό μου.

Φροντίσατε νά ἔχετε καλή συνεργασία μαζί τους, ἀντιμετωπίσατε ἀπό κοινοῦ τά τυχόν προβλήματα πού δυσκολεύουν τή λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν, δείξατέ τους τά καλά σας αἰσθήματα καί τήν ἐκτίμηση στήν πολύτιμη προσφορά τους, μεριμνήσατε γιά τά μικροέξοδά τους καί τή μετακίνησή τους καί ὅ,τι ἄλλο ἡ ἀγάπη σας προβλέψει.

Νά ἔχετε ζεστή πατρική σχέση μέ τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν σας. Καλέσατέ τα προσωπικά, ζητήστε τήν συνεργασία τῶν Διδασκάλων καί Καθηγητῶν, ὅπως καί τήν συνδρομή τῶν γονέων τους. Καλό εἶναι νά τούς ἐξασφαλίσετε καί καλές συνθῆκες λειτουργίας. Μιά Ἐκκλησία ἢ αἵθουσα Πνευματικοῦ Κέντρου ἤσυχη, καθαρῆ, ζεστή τό χειμῶνα εἶναι ἀπαραίτητη. Ἕνας καλός λόγος ὑποδοχῆς, ἓνα γλυκό, μερικά μικροδωράκια καί εὐλογίες (εἰκονίτσες, βιβλιαράκια κ.λ.π.), κάποια ἐκδρομή, ἢ χρήση ἐποπτικοῦ ὑλικοῦ εἶναι πολύ ὠφέλιμα καί ἀποδοτικά.

"Όλα αυτά βέβαια επικουρικά και στην εξυπηρέτηση του κυρίου σκοπού, πού είναι η προσφορά του ανόθευτου, του καθαρού ευαγγελικού Λόγου και της εκκλησιαστικής ζωής στα παιδιά μας.

Λυπούμαι ειλικρινά και πονώ, όταν ακούω ότι δέν λειτουργούν Κατηχητικά, γιατί δέν υπάρχουν πολλά παιδιά, λέτε και δέν ισχύει σήμερα ο ένθαρρυντικός λόγος του Κυρίου μας "μή φοβού τό μικρόν ποιμνιον" ή και για άλλους λόγους και αίτιες, πού μάλλον είναι προφάσεις για τήν κάλυψη τής ποιμαντικής αδράνειας και αμελείας.

Έφέτος τά Κατηχητικά μας θά αρχίσουν, σύμφωνα μέ τήν υπ' αριθμ. 2749 Έγκύκλιο τής Ίεράς Συνόδου, τήν Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2002, μέ άγιασμό και τελετή ανάλογη του κύρους του Κατηχητικού έργου.

Θα χρησιμοποιηθούν τά εξής Κατηχητικά Βοηθήματα:

α. Κατωτέρου: "ΟΛΟΙ ΑΔΕΛΦΙΑ".

β. Μέσου: "Ο ΚΑΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ".

γ. Άνωτέρου: "ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ".

Άπό τό βιβλιοπωλείο μας παρακαλώ νά προμηθευθήτε άμέσως τό Κατηχητικό ύλικό.

Αναμένω νά μου άποστείλετε έγκαιρως τό ώρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας τών Κατηχητικών τής ένορίας σας, έπειδή σκοπεύω νά έπισκεφθώ κάποια άπ' αυτά, πρώτον, γιατί μέ συγκινεί ή έπικοινωνία μέ τά παιδιά και δεύτερον, γιατί είναι καθήκον του Έπισκόπου και ή επίβλεψη του Κατηχητικού έργου τής Εκκλησίας.

Όστόσο για κάθε θέμα τών Κατηχητικών σας μπορείτε νά ζητήσετε και τή συνδρομή του Ίεροκήρυκός μας, Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Ιωάννου Καραμούζη (τηλ. 0221086662).

Πιστεύω Πατέρες μου ότι αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι, μετά και τίς νέες αναταράξεις σέ βάρος του μαθήματος τών θρησκευτικών στα Σχολεία, τό έργο τής Κατηχήσεως βαρύνει κυρίως τούς δικούς μας ώμους. Άλλωστε από τά δικά μας χέρια θά ζητήσει ο Θεός τήν εύθύνη τής άγωγής τών χριστιανών μας και μάλιστα τών νέων μας.

Έλπίζω ότι κανείς σας δέν θά μου στερήσει τή χαρά πού θά προκύψει από τήν έφαρμογή τών άνωτέρω και εύχομαι πλούσια τήν εύλογία του Θεού στη διακονία σας.

Μετά πατρικών εύχών και αγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Γοχαρίδης Χρυσόστομος