



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 2221

Έν Χαλκίδι τῆ 24ῆ Νοεμβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 84^η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρὸς
Τὸν Ἱερό Κλῆρο
Καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Θέμα: «Περί τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Ἑράνου Ἀγάπης 2014».

Ἀγαπητὰ μου πνευματικὰ παιδιά,

Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο εἶναι προέκταση τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό. Αὐτὴν τὴν ἀγάπη, ποὺ κινεῖ ἡ Χριστιανικὴ μας πίστη καὶ ὄχι κάποια κοινωνικὴ ἢ ἠθικὴ ὑποχρέωση, καλούμαστε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ ἐκδηλώσουμε μέσω τοῦ Ἑράνου τῆς Ἀγάπης. Εἶναι ἓνα κίνημα, ποὺ σκοπὸ του ἔχει νὰ παρακινήσει ὅλους μας. Ἐμᾶς, ποὺ ἐπιθυμοῦμε νὰ ὀνομαζόμαστε χριστιανοί, ἀλλὰ δὲν πράττουμε σὰν χριστιανοί, πολλές φορές. Μερικοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ δὲν βοηθᾶμε τοὺς συνανθρώπους μας, ὅσο εἶναι καιρὸς. Ποὺ ζοῦμε μέσα στὴν ἀπόλαυση, ἔστω καὶ μικρὴ ἢ λίγη, ἐνῶ οἱ ἀδελφοί μας μέσα στὴ δυστυχία. Ποὺ πλουτίζουμε, ἂν καὶ ἐκεῖνοι στεροῦνται. Ποὺ

ἔχουμε υγεία, ὅμως κάποιοι ἄλλοι δὲν χαίρονται τὴν φροντίδα μας. Ποὺ χορταίνουμε, ντυνόμαστε καὶ κοιμόμαστε ἤσυχοι, παρ' ὅλο ποὺ οἱ ἀδελφοί μας περιδιαβαίνουν τοὺς δρόμους ἄστεγοι καὶ γυμνοί.

Ἡ ἐποχὴ μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἔντονες κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἀντιθέσεις. Λίγοι ἔχουν πολλὰ καὶ πολλοὶ μόλις ἀποζοῦν. Προκαλοῦμε, λοιπὸν, ἐκείνους ποὺ ἔχουν πολλὰ νὰ γίνουν εὐσπλαγχνοὶ Σαμαρεῖτες. Ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουν, ἄς μιμηθοῦν ἐκείνη τὴ δύσμοιρη χήρα, ποὺ ὅμως σώθηκε δίνοντας τὸ δίλεπτό της, δηλαδὴ τὸ ὑστέρημά της.

Ἡ Τοπικὴ μας Ἐκκλησία, μέσῳ τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καὶ τῶν Ἐνοριακῶν, καθὼς καὶ τῶν εὐαγῶν Ἰδρυμάτων της, προσφέρει ἔργα φιλανθρωπίας, τὰ ὅποια τόσο καλὰ γνωρίζετε καὶ στηρίζετε καὶ ἐνισχύετε ἠθικὰ καὶ ὑλικά.

Αἰσθάνομαι, ὡς ἐκ τούτου, τὴν ὑποχρέωση, ἀφ' ἑνός μὲν νὰ Σᾶς ἐνημερώσω ὅτι, τὸ ποσὸ ποὺ δαπάνησε ἡ Ἱερά Μητρόπολις μας στὰ ἔργα τῆς φιλανθρωπίας, ἀπὸ 1^{ης} Νοεμβρίου 2013 ἕως καὶ 31 Ὀκτωβρίου 2014, ἀνέρχεται στὰ 1.983.482,20 €, ἀφ' ἑτέρου δὲ, νὰ Σᾶς εὐχαριστήσω ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιάς μου γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὴν ἀγάπη Σας.

Καὶ φυσικὰ Σᾶς παρακαλῶ νὰ ἐνισχύσετε γενναιόδωρα καὶ τὸν ἐφετεινὸ ἔρανο τῆς ἀγάπης. Ὁ πόνος μᾶς κυκλώνει ἀπὸ παντοῦ. Ἄς τὸν κυκλώσουμε κι ἐμεῖς μὲ τὴν ἀγάπη μας.

Ἡ χάρη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ φιλανθρώπου Κυρίου μας νὰ εἶναι μαζί Σας πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς Σας.

Μὲ πατρικὴ στοργή
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Σημείωση: Ἡ παροῦσα νὰ ἀναγνωσθῇ ἀργὰ καὶ καθαρὰ στὸ ἐκκλησιαστικὸν τῶν Κυριακῶν 7 καὶ 14 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ.