



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 2222

Χριστούγεννα 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 85η

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Πρός
Τόν Ἱερό Κληῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς Ἱεραῦς Μητροπόλεως Χαλκίδος,
Ἰστιαίας καί Βορείων Σποράδων.

Τέκνα μου ἀγαπητά,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

καί

Χριστοῦ τεχθέντος ἐκ τῆς Παρθένου,
τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται.

Ἡ Θεία ὑπόσχεση καί ἐπαγγελία, πού δόθηκε ἀπό τόν φιλόανθρωπο Θεό στους πρωτοπλάστους, ἀμέσως μετά τήν πτώση τους, σήμερα ὑλοποιεῖται. Ἡ Προσδοκία τῶν Ἐθνῶν ἐκπληρώνεται. Ὁ Θεός κατασκηνώνει μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. Καί ἀκόμη περισσότερο· γίνεται ὁ ἴδιος ἄνθρωπος! Δίχως νά ἀρνηθεῖ αὐτό πού ἦταν, δηλαδή, τήν θεότητά Του, ἔγινε αὐτό πού δέν ἦταν, δηλαδή, ἄνθρωπος. Αὐτό ψάλλουμε σήμερα μέ γιορταστική καί δοξολογική διάθεση. «...καί γέγονεν ὁ ὧν ὁ οὐκ ἦν δι' ἡμᾶς καί μή ἐκστάς τῆς φύσεως, μετέσχε τοῦ ἡμετέρου φυράματος....» (Κάθισμα τοῦ Ὁρθοῦ τῶν Χριστουγέννων).

Τό δικό μας φύραμα, τήν δική μας βαρέως ἀσθενοῦσα καί καταδικασμένη σέ θάνατο φύση, προσέλαβε, προκειμένου νά τήν ἀναπλάσει καί νά ἀναπληρώσει τόν ἄνω κόσμον. Ὁ νεογέννητος Χριστός δέν ἔχει χάσει ἀπολύτως τίποτε ἀπό τήν τριαδική Του δόξα, τήν ὁποία ἔκρυψε κάτω ἀπό τό καταπέτασμα τῆς σάρκα, πού αὐτοβούλως προσέλαβε. Σ' αὐτό τό θεοδύναμο πλέγμα ἀνυψώνεται ἡ ταπείνωση τῆς γῆς, ἐγκεντρίζεται στήν ἀφθαρτη δόξα τοῦ Θεοῦ, ὁ πτωχός ἄνθρωπος γίνεται ὁμόθεος καί λαμπρύνεται ὅλη ἡ κτίση.

Αὐτό τό χαρούμενο μήνυμα ἀναγγέλει εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἡ ἅγια μας Ἐκκλησία καί καλεῖ τούς ἀνθρώπους νά σκύψουν στήν ταπεινή φάτνη καί νά προσκυνήσουν τόν τεχθέντα Βασιλέα, δίχως νά σκανδαλισθοῦν ἀπό τήν πτωχεία Του καί τήν ταπεινή Του μορφή. Μᾶς καλεῖ, μέ καινά καί δυνατά ἄσματα, νά Τόν δοξολογήσουμε, μετά τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, ἀνυμνοῦντες ταυτόχρονα εὐγνωμόνως καί τήν ἀειπάρθενον μητέρα Του.

Τήν ὥρα, ὅμως, αὐτή, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἐνωθοῦμε μέ τόν Κύριο καί Θεό μας, προκειμένου νά ξαναβροῦμε τό ἀρχαῖο κάλλος μας, ὁ διάβολος, μέ τά θελκτήρια τοῦ κόσμου, στέλνει τά δικά του μηνύματα, προσπαθώντας νά μᾶς κάνει πλειοδότες του καί νά ἀκυρώσει, γιά τόν καθένα πού θά πλανηθεῖ καί θά τόν ἀκολουθήσει, τό ἔργο τῆς θείας οἰκονομίας, τήν προσφορά τοῦ Θεοῦ. Αὐτή εἶναι ἡ προπατορική ἁμαρτία, αὐτή εἶναι ἡ κατ' ἐξοχήν ἁμαρτία· νά ζεῖ ὁ ἄνθρωπος χωρισμένος ἀπό τό Θεό, ἐμπιστευόμενος ὄχι τόν Πλάστη καί Δημιουργό του, ἀλλά τόν διάβολο καί τόν ἐγωπαθῆ ἑαυτό του. Ἅμαρτία εἶναι ἡ μή ἀνταπόκρισή μας στήν κενωτική καί θυσιαστική ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας. Ἐκεῖνος μᾶς προσλαμβάνει, ἐνῶ ἐμεῖς τόν ἀπορρίπτουμε καί τόν προσπερνοῦμε μέ ἀδιαφορία, ἀφήνοντάς Τον στά ἀζήτητα! Αὐτή ἡ τραγικά ἀσύνητη ἐπιλογή ἀδρανοποιεῖ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μέσα στόν ἀποστάτη ἄνθρωπο.

Ὁ ἀνθρωποκτόνος διάβολος «συμβουλεύει» τόν ἄνθρωπον νά προχωρήσει στήν αὐτοθέωση, τήν εἰδωλοποίηση τοῦ ἑαυτοῦ του. Καί φυσικά τοῦ ὑποδεικνύει καί ἄλλο ἥθος, ἄλλον τρόπο ζωῆς, ἀπ' ἐκεῖνον πού ἐδίδαξε ὁ Κύριος. Ἀντί τῆς φιλοθεΐας, τήν φιλαυτία· ἀντί τῆς ἀλήθειας, τό ψέμα· ἀντί τῆς ἀγάπης, τήν ζήλεια, τόν φθόνο καί τό μίσος. Ἀντί τῆς πραότητος, τήν ὀργή· ἀντί τῆς ἐλεημοσύνης, τήν ἄπληστη ἱκανοποίηση τῶν ἀτομικῶν του ἀναγκῶν· ἀντί τῆς φιλανθρωπίας, τήν φιλαργυρία· ἀντί τῆς νηστείας καί τῆς ἐγκρατείας, τήν γαστριμαργία καί τήν φιληδονία· ἀντί τῆς ἀγνότητος, τήν σαρκολατρεία· ἀντί τῆς πιστότητος στό γάμο, τήν μοιχεία· ἀντί τῆς τεκνογονίας, τίς φονικές ἐκτρώσεις· ἀντί τῆς σεμνότητος, τό θράσος· ἀντί τῆς σιωπῆς καί τῆς ὑπομονῆς, τήν πολύλογη καί πάσης ἁμαρτίας μητέρα ἀναίδεια· ἀντί τῆς ἔντιμης πτωχείας, τόν ἀθέμιτο πλουτισμό· ἀντί τῆς ἀρετῆς, τήν ἀκολασία· ἀντί τῆς προσευχῆς, τήν διασκέδαση· ἀντί τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, τήν ἀγορά, τήν περιπλάνηση καί τήν ράθυμη ὑπνηλία· ἀντί τῆς ἐλευθερίας, τήν ἀσυδοσία. Ἀντί, τέλος, τοῦ Χριστοῦ, προβάλλει τόν ἀντί-χριστό! Στήν θέση τοῦ Θεανθρώπου, τοποθετεῖ τόν ἀνθρωποθεό! Ἀντί τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστεως καί τῆς θείας λατρείας, προπαγανδίζει τήν ἀθεΐα, τίς ἀμέτρητες αἱρέσεις, τόν ὕπουλο θρησκευτικό συγκρητισμό, τίς καταστροφικές θρησκείες μέ παραπλανητικά σύγχρονα ἐνδύματα κοινωνικῆς δῆθεν δραστηριότητος, ἀκόμη καί αὐτήν τήν σατανολατρεία καί τήν μαγεία! Τό χειρότερο δέ ὅλων εἶναι ὅτι ὁ σημερινός ἄνθρωπος, διά πολλῶν μέσων, «ἐκπαιδεύεται» καταλλήλως νά ἁμαρτάνει ἀσέμνως καί νά φέρεται ἀσμένως, νά ἀγωνιᾷ καί νά τρέχει φοβισμένος καί λαχανιασμένος κυριολεκτικά πίσω ἀπό τήν θεοποιημένη «ἀγορά»! Αὐτή, ἀντί τῆς σωστικῆς τροφῆς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, παρέχει, μέ πολλή φειδώ καί μέ ἐκβιαστικό καί ἀπάνθρωπο τρόπο, τά χαρούπια τῶν μεταλλαγμένων τροφῶν! Μέ αὐτό τό

πνεῦμα, ἀντί τῶν Χριστουγέννων, ὁ κόσμος καλεῖται νά ζήσει τά ἀντί-χριστούγεννα! ὡς ὑποκατάστατο τῶν ἀληθινῶν.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὡς μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε τό ἀνεκτίμητο προνόμιο νά εἴμαστε τεθραμμένοι μέ τό μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον. Ἄς μήν πλανηθοῦμε ξανά ἀπό τόν πλάνο καί μήν ὀλιγορήσουμε, ἀλλά μέ παρηρησία νά τοῦ εἰποῦμε τό «ὑπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ». Μήν ἀρνηθοῦμε τό φίλτρο τῆς θείας ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, χάριν τοῦ κόσμου καί τῶν προσκαίρων καί φθαρτῶν προσφορῶν του. Νά διατηρήσουμε στήν καρδιά μας τήν ἀγάπησιν τοῦ ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντος καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθέντος, γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους καί τήν δική μας σωτηρία. Μέσα στόν σύγχρονο κατακλυσμό, ἄς μείνουμε ἀμετεωρίστως μέσα στήν κιβωτό τῆς σωτηρίας μας, τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία μας, κρατοῦντες τήν ἀληθινή πίστη, τήν ὁποία παρελάβαμε, βιώνοντας τό ὀρθόδοξο ἦθος. Ἀγωνιζόμενοι διαρκῶς, καί διαρκῶς μετανοοῦντες, βαδίζοντες τήν ὁδό, τήν στενή καί τεθλιμμένη, πού ὀδηγεῖ, ὁμως, στήν ζωή τήν αἰώνια.

Σᾶς εὐχομαι νά ἐορτάσετε τά Χριστούγεννα τῆς Ἐκκλησίας, τά ἀληθινά, δηλαδή, Χριστούγεννα, ὅποτε καί κάθε μέρα τῆς ζωῆς σας θά ἔχετε γιορτή! Ἀμήν.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐγκαρδίου ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρός τούς Ἐφημερίους): Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς, στό ἐκκλησιασμά τῆς 25^{ης} Δεκεμβρίου, μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου.