



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.
1674

Έν Χαλκίδι τῆ 9ῆ Σεπτεμβρίου 2016

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 92

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Πρὸς
τὸν εὐσεβῆ Λαὸ
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ἰστιαίας καὶ Βορείων
Σποράδων.

**ΘΕΜΑ: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ-ΝΕΑΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΩΝ” .**

Χριστιανοί μου εὐλογημένοι καὶ τέκνα μου ἀγαπητά,

Μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ, ἀλλὰ καὶ
τοῦ σχολικοῦ ἔτους, ἀρχίζουν καὶ πάλι νὰ λειτουργοῦν τὰ
Κατηχητικά μας Σχολεῖα, οἱ γνωστὲς νεανικὲς ἐνοριακὲς
συντροφιές.

Ἡ τοπικὴ μας Ἐκκλησία μὲ στοργὴν προσκαλεῖ καὶ
πάλι τοὺς νέους καὶ τὶς νέες, τὰ παιδιά κάθε ἡλικίας, νὰ

προσέλθουν στην Ένορία τους, προκειμένου να μαθητεύσουν στα ιερά γράμματα, τὰ ὅποια εἶναι ὄντως ἱκανὰ νὰ καταστήσουν ἀληθινὰ σοφὸ τὸν ἄνθρωπο. Νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ γνωρίσει ὅσο γίνεται καλύτερα τὸν ἀληθινὸ Θεό, τὸν Θεὸ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὅποια εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νὰ ἐνταχθεῖ, ἐλεύθερα καὶ ἀβίαστα, στὴν ἐνοριακὴ ζωὴ, τὴν ζωὴ τῆς χριστιανικῆς οἰκογένειας, τῆς οἰκογένειας τοῦ Θεοῦ.

Νὰ μάθει νὰ ἀγαπᾷ καὶ νὰ σέβεται τὸν ἄλλο ἄνθρωπο, νὰ συμμετέχει ἐγκάρδια καὶ εὐκρινὰ στὴν χαρὰ καὶ τὴν θλίψη τῶν ἄλλων.

Νὰ ἀγαπήσει τὴν ἐνάρετη ζωὴ καὶ τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν πνευματικὴ ἄσκηση, ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν ἀπόκτησὴ τῆς.

Νὰ σπουδάσει τὴν ἀληθινὴ ἐλευθερία, τὸν αὐτοσεβασμὸ καὶ τὸν ἀλληλοσεβασμὸ.

Νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι εἶναι παιδὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι μὲ τὸ Βάπτισμά του, τὴ συμμετοχὴ του στὰ ἱερά μυστήρια καὶ τὴν βίωση τῆς ἀγάπης κοινωνεῖ μὲ τὸν Θεό, ὁ Ὅποῖος χαρίζει τὴ νίκη κατὰ τοῦ πικροῦ θανάτου καὶ τὴν εἴσοδό μας στὴν ζωὴ τὴν ἀληκτὴ.

Ὅλα τὰ ἀνωτέρω προσφέρονται μέσα σὲ μία εὐχάριστη ἀτμόσφαιρα, μαζὶ μὲ τὴν διοργάνωση, ὅπως κάθε χρόνο, ἐξαιρετικῶν καὶ ποικίλων πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, τὰ παιγνίδια, τὶς ἐκδρομὲς καὶ τὰ προσκυνήματα, τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ τὴν παραδοσιακὴ μουσικὴ, τοὺς διαγωνισμοὺς, τὰ ἄσματα καὶ τοὺς χοροὺς καὶ ἄλλες δραστηριότητες.

Σὰς προσκαλοῦμε, λοιπόν, καὶ σὰς παρακαλοῦμε νὰ γνωρίσετε αὐτὲς τὶς εὐλογημένες εὐκαιρίες στὰ παιδιὰ καὶ νὰ τοὺς συστήσετε νὰ προσέλθουν σὶς φιλικὲς νεανικὲς συντροφίες τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι πολλὰ θὰ ἔχουν νὰ ὠφεληθοῦν.

Καὶ ὅσοι εἶναι διστακτικοὶ, ἄς ἔλθουν νὰ δοῦν καὶ νὰ γευθοῦν τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὅποια μεταμορφώνει καὶ δὲν παραμορφώνει τὸν ἄνθρωπο, κατὰ τὸ «ἔρχου καὶ ἴδε» (Ἰωάν. 1,46).

Πιστεύω πὼς ὅλοι μας κατανοοῦμε τὴν ἀνάγκη νὰ συμβάλουμε, ὁ καθένας ἀπὸ τὴν θέση του, γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτῆς τῆς θεάρεστης προσπάθειας. Ἰδίως στὴν σημερινὴ ἐποχὴ. Ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης νὰ εἶναι μαζί μας, βοηθὸς καὶ ἀντιλήπτορ, στὴν ἐπιθυμία μας νὰ ἐκτελέσουμε τὴν ἐντολὴ Του: "πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη..." (Ματθ. 28,19) καὶ "βόσκει τὰ ἀρνία μου καὶ ποιμαίνει τὰ πρόβατά μου" (Ἰωάν. 21,15-17).

Εὐχομαι νὰ σᾶς ἀνταποδώσει ὁ Κύριος τὸν μισθὸ τῆς προσπάθειας πὺν ὁ καθεὶς θὰ καταβάλει καὶ διατελῶ,
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (πρὸς τοὺς Ἐφημερίους): Ἡ παρούσα Ἐγκύκλιος νὰ ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς, στὸ ἐκκλησιαστικὸν τῆς Κυριακῆς 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2016.