

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ.
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟΝ ΑΚΟΥΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρώην ΧΑΛΚΙΔΟΣ κυρού ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΒΕΡΓΗ)

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος Κύριε Ἱερώνυμε,

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαῖος, πληροφορηθεῖς τήν ἐκδημία τοῦ Ἁγίου Γέροντος καί Προκατόχου μου Μητροπολίτου πρ. Χαλκίδος κυροῦ Χρυσοστόμου, εἶχε τήν εὐγενική πρόνοια νά ἐκφράσει στήν ταπεινότητά μου τά θερμά του συλλυπητήρια.

Μοῦ ἀνέθεσε δέ νά τόν ἐκπροσωπήσω εἰς τήν ἱερή αὐτή στιγμή τῆς Νεκρωσίμου Ἀκολουθίας τῆς κηδείας τοῦ Σεπτοῦ Ἱεράρχου, και νά κομίσω τήν Πατριαρχική εὐχή ὑπέρ τῆς ἀναπαύσεώς του εἰς τήν μακαρίαν ζωήν και τά συλλυπητήριά του εἰς τόν Ἱερό Κλῆρο, τούς ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας.

Ὡστόσο αἰσθάνομαι τήν ὑποχρέωση νά εὐχαριστήσω, Μακαριώτατε, κι Ἔσας, προσωπικά, διότι εἶχατε τήν εὐγενῆ καλοσύνη νά ἔλθετε, παρά τό βαρύ σας πρόγραμμα καί νά προεξάρχετε τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας. Ἐπιτρέψατέ μου αὐτή τήν ὥρα νά ἐκφράσω τήν εἰλικρινῆ εὐγνωμοσύνη μου, καί τοῦ Πληρώματος αὐτῆς τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας στό ἀγιώτατο πρόσωπό σας, ἀλλά καί στά πρόσωπα τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, οἱ ὅποιοι προκειμένου νά τιμήσουν τόν Γέροντα μας καί Μητροπολίτη μας, δέν ἐφείσθησαν κόπων και θυσιῶν.

Εὐχαριστῶ τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφεῖμ, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Χρυσόστομον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Εὐστάθιον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμῶνος κ. Ἀγαθόνικον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ν. Ἰωνίας και Φιλαδελφείας κ. Κωνσταντῖνον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Καισαριανῆς, Βύρωνος και Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σύρου κ. Δωρόθεον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ν. Σμύρνης κ. Συμεών, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σισανίου και Σιατίστης κ. Παῦλον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κορίνθου κ. Διονύσιον, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Θηβῶν και Λεβαδείας κ. Γεώργιον, καθώς καί τούς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννην και Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελον.

Θά ἤμουν ὅμως στ' ἀλήθεια, ἀγνώμων ἐάν αὐτή τήν ὥρα δέν ἐξέφραζα την εὐγνωμοσύνη μου στόν ἅγιο Θεό, διότι ἐπί τριάντα πέντε ἔτη μᾶς ἐπλούτισε μέ τήν παρουσία τοῦ σεμνοτάτου καί ἁγίου Γέροντός μας ἀοιδίμου ἤδη κυροῦ Χρυσόστομου. Μᾶς ἐπλούτισε! Ὁ Δεσπότης μας δέν ἦταν πλούσιος, φτωχός ἦλθε καί φτωχός ἔφυγε. Δέν ἔδινε σημασία στα ὑλικά ἀγαθά γιατί ἐπίστευε καί διεκήρυττε βιωματικά τήν ὀρθόδοξη βιοθεωρία, κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει τίποτε καί ταυτοχρόνως κατέχει τά πάντα. Ὑπῆρξε ὅμως πλούσιος σέ πνευματικά χαρίσματα καί ἀρετές καί μάλιστα ἐκεῖνες πού ἀπαιτοῦν πολύ κόπο καί πόνο καί θυσία γιά νά κατορθωθoύν, εἶναι ὅμως ἀληθινά στολίδια καί χαρακτηρίζουν τούς ἀνθρώπους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀληθινή ἐσωτερική πνευματική ζωή.

Θεωροῦμαστε, ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ καί τοῦ κεκοιμημένου Γέροντός μας, πλούσιοι καί δέν θά πῶ ὅτι σήμερα φτωχεύουμε ἀπλούστατα, γιατί θά συνεχίσουμε μέ την πρόνοια τοῦ Θεοῦ, την ἀγάπη τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐλιζομένου Πατρός καί Ποιμενάρχου μας, νά εἶμαστε πλούσιοι, μέ τήν εὐχή Σας Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς. Σήμερα ὁ κόκκος τοῦ σίτου, αὐτός ὁ ἀπλός καί τόσο οὐσιαστικός ἄνθρωπος, θά πέσει στή γῆ καί θά φέρει καί πάλι «καρπὸν πολύν». Θά μᾶς σκεπάζει μέ τίς πρεσβεῖες Του καί τήν ἀτελείωτη πατρική στοργή Του. Θά μᾶς μνημονεύει ἐκεῖ ὅπου θά εὐρίσκεται, στό οὐράνιο Θυσιαστήριο.

Σεβασμιώτατε,

Γλυκύτατε καί ἀλησμόνητε Γέροντα Χρυσόστομε, τούτη τήν ὥρα ἐμεῖς τά παιδιά σου, ὁ Κληρὸς καί ὁ Λαός καί ἡ ταπεινότης μου, καταθέτουμε ἐνώπιόν Σου εὐγνωμονοῦσα τήν καρδιά μας γιά τήν πλούσια κληρονομιά πού μᾶς χάρισες καί σοῦ εὐχόμεστε αὐτό πού πάντοτε ἐπιθυμοῦσες: Καλή Ἀνάσταση! Τόν Παράδεισο τῆς τρυφῆς!

Θυμᾶμαι κάποια στιγμή, ἓνα καλοκαίρι, στήν Ἱερά Μονή Γαλατάκη, σοῦ ἔδειξα τήν ὁμορφιά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, γιά νά σέ ξεκουράσω ἀπό τούς πολλούς καί δύσκολους σταυρούς. Ἐθαύμασες τήν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ὁποῖαν πάντοτε τόν ὑμνοῦσες καί δοξολογοῦσες, ἀλλά ἔσπευσες νά λειτουργήσεις ὡς Γέροντας ἀναγωγικά καί νά μοῦ πεῖς: κι ὅμως παιδί μου Χρυσόστομε ὑπάρχουν κι ἄλλες οὐράνιες ὁμορφιές, πολύ πιό ωραίες, πού δέν μπορούμε νά τίς περιγράψουμε.

Αὐτές πού ἔχει ἐτοιμάσει ὁ Θεός γιά ὅσους τον ἀγαποῦν. Αὐτές τίς ὁμορφιές, τῶν ἀθεάτων τά κάλλη, σοῦ εὐχομαι ἐκ μέρους ὄλων νά ἀπολαύσεις, Πολυσέβαστε Γέροντα.